

Het doet ons genoeg vast te stellen dat ons jaarboek met kritische aandacht gelezen wordt. Vrijwel onmiddellijk na het verschijnen van jaarboek 1997 kregen wij van diverse zijden een aantal rechtzettingen en aanvullingen.

Ook een vraag (waar wij overigens het antwoord op schuldig bleven), belandde op onze redactietafel.

Een en ander wordt in de hiernavolgende bladzijden samengevat.

Heemkundige kring Karel Van de Poele

Vorsers in de geschiedenis moeten zonder passie, maar met grote nauwkeurigheid te werk gaan. Hun relaas moet waarheidsgetrouw zijn. De waarheid te verbloemen of zelfs maar lichtelijk anders voor te stellen uit redenen van eigenbelang, vrees, haat of passie is hun niet toegestaan.

De geschiedenis is immers de moeder van de waarheid; bij haar worden alle menselijke handelingen geboekstaafd; zij is getuige van het verleden, voorbeeld voor het heden, en lering voor de toekomst...

Uit Don Quichotte (Deel I - Hoofdstuk 9) door Miguel de Cervantès - verschenen in 1605.

Aangevuld, rechtgezet en... onopgelost

Luc Haeghebaert & Filip Van Devyvere

Het jaarboek 1997 riep bij onze lezers volgende reacties op:

1 pagina 131

Wie zich van het station naar Torhout begeeft, gaat natuurlijk noordwaarts en niet westwaarts (uw redacteur was hier even misleid door de naam Weststraat.).

2 pagina 163

Het echtpaar Camiel Mechelaere - Maria Popelier was niet kinderloos. Zij hadden twee kinderen: een dochter, Jeanne-Marie (°Lichterfelde 31/03/1920) eerst gehuwd met Gerard Roelandt en later met Gilbert Steyaert en een zoon, Romain (°Lichterfelde 11/10/1923) gehuwd met de Poolse Maria Tomaha. Dochter en zoon zijn beiden nog in leven en wonen respectievelijk in Kortrijk en Brugge.

Zij hielp vele Lichterveldenaren ter wereld brengen

Marietje Popelier wordt 100 te Heule

Van haar kon worden gezegd dat ze de helft van Lichtervelde hielp ter wereld brengen, maar dan hebben we het wel over de periode vóór de tweede wereldoorlog. Maria Popelier, vroedvrouw van beroep, verhuisde nadien naar Kortrijk, waar zij zaterdag in de deelgemeente Heule, waar zij in een revalidatiecentrum verblijft, haar honderdste verjaardag viert.

Maria Popelier werd op 5 oktober 1885 geboren te Lichtervelde als tweede oudste van een kroostrijk gezin. Haar vader Henricus was landbouwer. Marietje was één van de eerste meisjes in de gemeente die verder studeerde. Ze koos voor vroedvrouw, een beroep dat haar heel wat onafhankelijkheid gaf maar tevens heel onaangenaam kon zijn. Soms moest ze dagenlang inwonen bij landbouwers die haar maar weinig eten gaven. Daar moest ze slapen op een klein zolderkamertje, waar het erg killig kon zijn. Maar dit hield haar niet tegen om haar beroep feilloos uit te oefenen. De helft van Lichtervelde werd door haar ter wereld gebracht.

Goeie maatjes met de pastoor van Lichtervelde was ze echter niet. Vooral niet toen ze wilde dat hij een



kind van een ongehuwde moeder zou dopen. Hij weigerde. Marietje antwoordde: „Dat is voor mij geen probleem. Dan ga ik wel naar een andere pastoor.” Inderdaad ons Marietje was een zeer zelfstandige vrouw, die zich niet aantrok van wat de anderen dachten. Was ze niet de eerste vrouw die in Lichtervelde op de fiets zat? Van het feit dat ze door de halve gemeente in schande werd nagewezen, trok ze zich niets aan.

Op 8 januari 1913 huwde ze de schrijnwerker Camiel Mechelaere.

Deze laatste stierf in 1942 wegens ziekte. Het paar kreeg twee kinderen wat in deze tijd eerder weinig was.

Een rustig leven zou het echter niet worden: twee wereldoorlogen kruisten haar levenspad. Maar Marietje had zo haar eigen filosofie over de Duitse bezetter: „Ik schreeuwde altijd iets luider dan ij, daar konden ze niet tegenop.”

Tijdens WO I kreeg ze als Hebamme (vroedvrouw) een pasje waarmee ze tot vlak achter de linies kon gaan. Van dit voordeel maakte ze gretig gebruik om levensmiddelen te smokkelen, die in deze tijd zeer welkom waren.

Haar beroep oefende ze uit tot na WO II. Toen verhuisde ze naar de Slachthuisstraat in Kortrijk. Een kranige oude dame was het wel. Tot het einde van de zeventiger jaren zag ze er niet tegenop om te voet naar de Doorniksesteenweg te gaan voor haar boodschappen. In 1980 noodzaakte een ongelukkige val haar in een instelling te gaan wonen.

Een rijk leven heeft ze achter de rug, ook een leven van hard werken. Het spreekt dan ook vanzelf dat haar honderdste verjaardag met grote luister wordt gevierd door haar familie, haar vrienden, het personeel van „De Nieuwe Lente” en door het stadsbestuur van Kortrijk.

Gefeliciteerd Marietje!

(FVDB)

Naar aanleiding van de honderdste verjaardag van Marie Popelier verscheen bovenstaand krantenartikel¹.

3 **pagina 157**

Medelid Mevr. N. Kesteloot uit Zwevezele putte uit haar gedetailleerd uitgewerkte familiestamboom volgende informatie over de persoon van Francisca Seys (de juiste schrijfwijze schijnt SEYS te zijn en niet SYS of CHYS): Francisca Seys werd op 03/11/1669 te Lichtervelde geboren als dochter van Jacobus Seys en Judoca Vandekerckhove. Zij huwde op 28/10/1697 met Joannes Kesteloot († Lichtervelde 03/12/1741) en kreeg 8 kinderen, waaronder Petrus Jacobus (° 1704), de betovergrootvader van Mevr. Kesteloot.

Het echtpaar Kesteloot-Seys woonde "in een eygen huis, gestaen op de noordwesthouck van het kerckhof van Lichtervelde".

4 **pagina 165**

Hector Lannoo, aan wie vorig jaar een uitgebreid artikel gewijd werd, overleed te Lichtervelde op 16/02/98.

<p>†</p> <p>Dankbaar aandenken aan</p> <p>De Heer Hector LANNOO zoon van wijlen Henri en Sidonie LANNOO - DECEUNINCK</p> <p>Geboren te Lichtervelde op 11 juli 1897 en er thuis overleden op maandag 16 februari 1998, gesteund door de gebeden van de H.Kerk.</p> <p>—————</p> <p>Lucrèse COOL - Philippe CALIS, Pieter CALIS, Bart CALIS,</p> <p>De families LANNOO - DECEUNINCK en COOL,</p> <p>danken u voor uw blijken van deelneming</p>	<p>Wat is een mensenleven, zelfs dat hier van een eeuw, want 't is voor allen om het even, het is nog korter dan een geeuw. Hector heeft in die korte tijd van alles weten te beleven, zeker niet tot zijn grote spijt, want hij hield nog van het leven. Hij stond in de vlaschaard, en reed ook nog met het paard. Hij hield van zijn konijnen, en werd nog graag gezien bij de zijnen. Hij kon vertellen over zijnen tijd, en daarbij geraakte hij wel even de jaren kwijt Hij had nog een schone, lange oude dag, zonder al te veel leed en zelfbeklag, en hij wist het maar al te goed, hij werd verzorgd zoals het moet. Maar nu is hij hier niet meer, en dat doet nog altijd een beetje zeer.</p> <p style="text-align: center;">RUST IN VREDE</p> <p style="text-align: center;"><small>Rouwleiding Feryn, Lichtervelde (051/72.54.49)</small></p>
---	---

¹ Met dank aan Modest Maertens die ons dit bezorgde.

Van medelid Willy Vandenberghe kregen we onderstaand schrijven:

De meningen zijn dus blijkbaar verdeeld over de lapnaam voor de intussen afgeknotte schutterstoren.

willy vandenbergh
koolskampstraat,51,
8810 Lichtervelde.
tel.051/723044

Lichtervelde 20/12/1997

Geachte Heer Voorzitter v.d.Heemkundige Kring
KAREL VAN DE POELE.

In het laatst uitgegeven jaarboek,staat een artikel(biz.191 en 192) over "HET PATERSKERKSKE".

Over de juistheid van hetgeen U schrijft heb ik mijn twijfels!

* "HET PATERSKERKSKE" is nog nooit "PATERSKERKJE GENOEMD.

* t'Eiland of de villa van Debaillies of Debaillies villa,
is waarschijnlijk "t'PATERSKLOOSTER"genoemd door mensen die gedroomd hebben of nu de link naar de toren hebben willen leggen.

* U spreekt van de naamgeving in de Vijftiger jaren. Wel ik kan U zeggen ,dat ik in de oorlogsjaren reeds les gekregen heb in "HET PATERSKERSKE"

* Toen op 8 november 1943(mooie herfsdag) rond 16.00uur,de toen 23 jarige Gabriel Haspesslagh een proefrit deed met een moto en komende richting Koolskamp,aan de toren zijn draai niet haalde en tegen een van de scheidingsmuurtjes(tussen de vensters)gekapulteed werd,voor de ogen van enkele knechten van brouwerij Bevernagie(waarbij ook mijn vader)die juist hun vieruurtje aan het nemen waren,heb ik altijd horen zeggen: ER IS IETS VRESELIJKS GEBEURD AAN t'PATERSKERKSKE!

*****Daarom zeg ik:in mijn uitgegeven boekje:ZICHTEN EN GEZICHTEN staat de JUISTE vermelding over het ontstaan van de naam!*****

Ik wil er ook nog aan toevoegen dat de metselwerken gedaan werden door Gustaaf Desmet en niet Gustaaf De Smet.(als Lichterveldenaar kent U toch de familie ervan?)

Toen in dienst bij Gustaaf Desmet was o.a. Achiel Callewaert,de overleden vader van de in de Boomgaardstraat wonende August Callewaert.

N.B.:Ik lees in sommige vroegere jaarboeken en ook nu in de uitgave 1997(biz.175) de familie D'HULSTER woonde in de Koolskampstraat,nummer51.....DAAR IS NIET VEEL VAN WAAR!

De Weduwe Henri D'HULSTER ,met name OCTAVIA MARIA MUYLLE-werkvrouw-geb.op 26/01/1852 koopt aan Pieter Debusschere op 8 mei 1919 en verkoopt nog geen 2 jaar later terug op6 april 1921 aan Jules Vanackere, het huis dat nu mijn eigendom is.Al de jaren ervoor heel wat eigenaars,maar geen D'HULSTER!

Enkele namen van vroegere kopers:Joannes Depondt-Henri Decock-Charles Baeckelant,enz.....Indien nodig geef ik U datum,prijs enz.....maar mijn bedoeling is alleen maar aan te tonen dat hetgeen geschreven is niet voldoet aan de werkelijkheid!

Ik ben heel zeker van het gene dat ik hier schrijf,zo zeker of dat ik de herkomst weet van"HET PATERSKERSKE"

Ik wil U wel een beetje helpen: Henri D'Hulster woonde jaren in het huidig huisnummer:53

Wil aanvaarden mijn vriendelijke groeten
en een gelukkig nieuwjaar
aan uw gehele ploeg v.d.Kring!



6 **pagina 175**

Adrienne D'Hulster daarentegen, die vorig jaar ook 100 werd, is, naar verluidt, nog altijd in goede gezondheid.

7 **pagina 157**

Het lijkt weinig waarschijnlijk dat er tussen Francisca Seys en Julie Govaere andere honderdjarigen in Lichtervelde zouden geweest zijn. In een publicatie² die zich bevindt in het Slossefonds te Izegem werd een gedrukte lijst weergevonden van West-Vlaamse honderdjarigen tussen 1800 en 1888. Deze lijst bevat geen enkele Lichterveldenaar.

8 **pagina 192**

De cafébaas van 't Schuttershof was niet Léon maar wel Maurice Baert.

9 **pagina 197**

De Ronde van Frankrijk deed Lichtervelde aan in 1960 en niet in 1990.

oooooooooooooooo

En tot slot nog de volgende vraag:

Van een van onze leden kregen we de vraag waar de hofstede "SPANJAERS STEDE" te Lichtervelde ooit zou gelegen hebben. In zijn 18-delig "Woordenboek der toponymen van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne en een gedeelte van Ponthieu", verschenen in 1914 - 1938, vermeldt Karel De Flou dit toponiem als een hoevenaam in gebruik in 1600 te Lichtervelde.

Een verband met de Spanjaardsbeek (ook een toponiem dat reeds in 1572 gebruikt wordt) te Gits lijkt weinig waarschijnlijk, aangezien genoemde beek in feite in de buurt van Hooglede St-Jozef (De Geite) terug te vinden is.

Voorlopig blijven we het antwoord schuldig. Wie een tip van de sluier kan oplichten, is welkom bij de redactie. De oplossing wordt vast en zeker gepubliceerd in ons volgend jaarboek.

oooooooooooooooo

² Honderdjarigen van West-Vlaanderen 1800-1888, Izegem, J. Dooms, 8 p. (Dekenij Izegem, Slossefonds boek VI, nr. 64)