

Voorwoord bij het veertiende jaarboek

Filip Van Devyvere

Het veertiende jaarboek van de kring is weer klaar voor publicatie. Met een zucht van voldoening hebben de archievensnuisteraars, de pennenridders, de spellingscontroleur, de lay-out man en de eindredacteur hun respectievelijke taken beëindigd. De archieven zijn weer opgeborgen, de computers met een paar klikken op de muis uitgeschakeld, het "groene boekje" en de "Dikke Van Dale" dichtgeklapt en het hele zaakje is aan de drukker overgemaakt.

We hopen dat het goed oogt, en vooral dat het de moeite waard is om te lezen... en om te bewaren in de huisbibliotheek.

De ploeg (vaste en occasionele) medewerkers die wij dit jaar hartelijk bedanken, zijn:

- | | | |
|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| • Patrick Cornillie | Molenlaan, 26 | 8810 Lichtervelde |
| • Johan Geeraert | Elzendammestraat, 4 | 8691 Gijverinkhove |
| • Luc Haeghebaert | Brugsebaan, 29 | 8810 Lichtervelde |
| • Dany Herteleer | Ketelstraat, 78 | 9800 Vinkt |
| • Dirk Ramboer | rue des Venues, 362 | 4020 Liège |
| • Marjet Vandenbulcke | Nieuwstraat, 8 | 8810 Lichtervelde |
| • Bart Van der Herten | Blijde Inkomststraat, 5 | 3000 Leuven |
| • Filip Van Devyvere | Callewaertlaan, 20 | 8810 Lichtervelde |
| • Georges Vandewalle | Statiestraat, 133 | 8810 Lichtervelde |
| • Karel Vangheluwe | Torhoutstraat, 41 | 8810 Lichtervelde |
| • Pol Vangheluwe | Torhoutstraat, 41 | 8810 Lichtervelde |
| • Frans Vanzieleghem | Callewaertlaan, 63 | 8810 Lichtervelde |
| • Benedict Wydooghe | Kerkplein, 5 | 8810 Lichtervelde |

Grafische illustraties zijn van de hand van Dany Herteleer en Karel Vangheluwe, Stephan Lefere deed weer de spellingscontrole, Pol Vangheluwe verzorgde de lay-out en Filip Van Devyvere nam de eindredactie voor zijn rekening.

En, de spreuk van de Lichterveldse middenstanders indachtig, zeggen allen in koor:
"Zijt U niet tevreden, zeg het ons; zijt U wél tevreden, zeg het aan Uw vrienden!"

Veel leesgenot!

De Heihoek: een heel eind van het dorpscentrum verwijderd, pas sedert 1843 goed bereikbaar door het verharderen van de Beverenstraat. Kwam de laatste jaren in het nieuws door de aanleg van een (nog uit te breiden) perceel bos voor Lichtervelde.

Een vrij ongerept gebleven stukje natuur dus, waar een dichter en een tekenaar, onafhankelijk van elkaar, hun talenten op uitprobeerden.

Patrick Cornillie bracht (opgedragen aan zijn vriend en collega Johny Vansevenant) onder woorden wat Dany Herteleer met het tekenpotlood vereeuwigde...

Heemkundige kring Karel Van de Poele

De Heihoek

(voor Johny Vansevenhant)

Het botert in deze weidse weiden.
Waar van op een Plateau de Mille Vaches
de hemel met uitgestrekte armen. Tweezijdig
open, op een kruispunt van wat struikgewas.

Waarin salomonszegel oordeelt over enig gebroed
en het zilte uitzicht op het noorden.
Voor water, groen vergroeid met guldenroede
of kruipganzerik, is het toeven of Leiewaarts ontkomen.

Wolken bergen de stilte als enig transistorgeluid;
enkel de wind haalt stemmen uit de bomen.
Het land rolt breed de lopers uit,
neerwaarts, naar het vertrouwde dorp als onderkomen.

Patrick Cornillie, zomer 1998



ele

De Meisak

voor Johnny Vansevenant

*Het fotert in deze vriede vrieden.
Waar van op een Platens de Meisak
de hemel met uitgestrokte armen. Tweezijde
open, op een knippunt van wat struikgewas.*

*Waarin salomonzageel oordeels over enig gefroed
en het zille uitzicht op het moorden.
Voor water, groen veyroed met galdenwoede
of knipgewasrik, is het toeven of Lierwaerts ontgomen.*

*Wolgen bergen de stille als enig transitorgeluid;
enkel de vand haalt stemmen uit de bomen.
Het land nijk breed de lagers uit,
nervuarts, naar het vertroude dorp als onderkomen.*

Patriek Cornillie, zomer 1998

ERLEERD, SEPT '98
LICHTERBLIDE
ZWIJG OF HEIHOEK

He