

In 1997 werden twee mensen uit Lichtervelde honderd jaar.

Pieter Joannes Hector Lannoo werd te Lichtervelde geboren op 11/07/1897 en vierde zijn honderdste verjaardag op de gemeente. Adrienne D'Hulster zag te Lichtervelde het levenslicht op 15/10/1897, maar viert straks haar eeuwfeest in Detroit (VSA).

Een en ander was voor secretaris Luc Haeghebaert de aanleiding om op te zoeken of er vroeger nog honderdjarigen in Lichtervelde geweest waren.

Een zestal kon hij er zó opnoemen en dank zij de verzameling bidprentjes van Albert D'Heedene en de documentatie van Georges Vandevelde (aan beiden hartelijk dank voor de bereidwillige medewerking!) werd dit een gestoffeerd artikel.

En toen kwam Patrick Cornillie op de proppen met een interview met uitgeweken Lichterveldenaar Etienne D'Hulster. Deze laatste had in de VSA niet minder dan twee honderdjarige grootantes! De negen eeuwelingen zijn in het hiernavolgend artikel in chronologische volgorde vermeld. Mochten er lezers zijn die weet hebben van nog andere Lichterveldse honderdjarigen, dan houden de auteurs zich natuurlijk aanbevolen voor verdere informatie en/of aanvullingen op dit artikel.

Heemkundige kring Karel Van der Auwera

Lichterveldse honderdjarigen

Luc Haeghebaert & Patrick Cornillie

De lezers van middelbare leeftijd zullen zich ongetwijfeld de laatste viering van een honderdjarige in onze gemeente herinneren. Op een bloedhete zomerdag van 1952 werd toen Julie Govaere door de hele goegemeente gehuldigd. Ook dit jaar kon Lichtervelde een krasse eeuweling vieren. Op 13 juli viel deze eer te beurt aan Hector Lannoo.

Maar er zijn er meer geweest dan die twee. In chronologische volgorde gerangschikt volgen hieronder enkele personalia van de 9 honderdjarigen die wij terugvonden. Hoe verder men in de tijd teruggaat, hoe schaarser de beschikbare gegevens worden, zoveel is duidelijk. Voor de achttiende eeuw vonden we één eeuweling terug, in de negentiende eeuw geen enkele.

1 Francisca Sys (†1770)

De oudste honderdjarige die we terugvonden, dateert al uit 1770. Op een oude grafsteen in de kerk werd immers destijds teruggevonden:

Overleden Francisca Sys
weduwe van Joan-Baptiste Kesteloot
begraven te Lichtervelde
op 12 februari 1770
100 jaar en 3 maanden.

Geboren in 1669, maakte zij het einde van de woelige zeventiende eeuw nog mee, en nadien ook de betere tijden toen de Oostenrijkse keizerin Maria-Theresia aan het bewind was. Zij moet waarschijnlijk pas op latere leeftijd in Lichtervelde komen wonen zijn, want in de "Volkstelling van 1743" vinden we geen enkel spoor van deze persoon.

Een honderdjarige moet in die tijd, toen de levensverwachting een heel stuk lager lag dan nu, een hele gebeurtenis geweest zijn.

2 Julie Govaere (†1953)

Julie Govaere werd geboren te Ardoorie op 04/07/1852 en overleed te Lichtervelde op 05/11/1953. Zij was eerst gehuwd met Carolus Denolf en in een tweede huwelijk met Francis Devolder. Haar dochter Leonie huwde met Emerie Viaene. Ze is o.a. de grootmoeder van ere-onderwijzer Adolf Viaene.



Toen ze 100 jaar werd, werd dit uitgebreid gevierd in Lichtervelde. De feestelijke zondag (06/07/1952) ving aan met kloggelui voor de speciale hoogmis en eindigde met een volksbal in open lucht. Hoogtepunt was natuurlijk de stoet met meer dan 40 groepen die in de namiddag door het centrum trok. In het gemeentearchief is nog een klein dossier bewaard van die viering. Het totale budget voor de feestelijkheden bedroeg niet minder dan 27 612 BEF. Iedere deelnemende groep kreeg een toelage van 500 BEF. Het befaamde orkest dat 's avonds het bal speelde waren de Lichterveldse "Trolley's", die toen bijzonder populair waren.

ing Karel Van de Poele



U herkent burgemeester Callewaert-Casselmann, Norbert Viaene en Julie Govaere in de erekoets. (Repro E. Delameillieure)



De prachtig versierde wagen van de vinkeniersgilde "De Verenigde Vrienden" komt aan op de markt. Bemerkt het nummerbord van de "jeep" dat nog uit 6 cijfers bestond. Het Belgische wagenpark was in 1952 nog niet zó talrijk dat letter/cijfercombinaties nodig waren. (Repro E. Delameillieure)

Tijdens de ontvangst op het gemeentehuis sprak burgemeester Mevrouw Callewaert-Casselmann de volgende redevoering uit:

Geachte dorpsgenoten, mevrouwen, mijne heren,

Ik voel me oprecht gelukkig op dezen dag uit naam van de ganse bevolking welkom te heten en eerst en vooral aan ons teerbemind Meetje Govaere, om wien we allen hier verenigd zijn. Zij is honderdjarig en wij vieren daarom feest.

Welkom hier in de tweede plaats de achtbare familie van ons bemind Meetje.

Welkom alle overheden, geestelijke en wereldlijke, die bij ons hebben willen zijn op dezen dag.

Welkom alle aanwezige inwoners der gemeente die zo eenparig en onbaatzuchtig hun pogingen en hulp kwistig hebben ten dienste gesteld rond dit feest.

Welkom zelfs alle Lichterveldenaren die uit de vreemde op vandaag naar Lichtervelde gekomen zijn om te helpen feesten.

Welkom nog aan allen die uit de omliggende gemeenten zijn gekomen om ons teerbemind Meetje te zien en te groeten.

Welkom als bijzondere Lichterveldenaar aan de Heer VANLANCKER die zijn rust-

periode in Brussel onderbreekt om vandaag samen met zijn dorpsgenoten te helpen jubelen en het geluk dat we op vandaag smaken rond en om onze eeuweling.

Zeer welkom noemen we de heer Burgemeester uit Ardoorie die met zijn delegatie een inboorlinge van zijn gemeente hier te Lichtervelde met ons is komen groeten en huldigen.

Na deze gebruikelijke woorden van welkom keren we ons naar onze teerbemide eeuweling om haar geluk te wensen, hartelijk en diepgemeend, om haar honderdste verjaardag, met de niet minder vurige wens haar nog minstens een tiental jaren in ons midden te zien, gezond, gelukkig en tevreden bij haar minnende familie, al ware het maar om ons te verplichten in 1962 nogmaals feest te vieren.

Meetje Govaere gij zijt van een taai ras en wij zien de mogelijkheid in, om deze 110^{de} verjaardag te zien verwezenlijken. God helpe ons hierbij.

Gelukwensen ook aan uw achtbare familie die door haar liefdevolle zorgen en kormervolle genegenheid U 't leven zo aangenaam en langdurend hebben gemaakt. Bij uw kinderen staat het gebod "Eert vader en moeder" als een wet diep in de harten gedrukt. God loont dezen die vader en moeder eren en wij zijn overtuigd dat zij allen op vandaag de zoete beloning smaken om hun volbrachte plicht tegenover hun dierbaar moedertje en grootmoedertje dat thans het mikpunt is van onze vreugdevolle uitingen.

Nu moeten wij ook DANKEN om te eindigen, allen, allen die medegeholpen hebben om dit feest te doen lukken zoals het gelukt is. Alle verdienstelijke personen in dit feest opsommen kan ik niet. 'k Wil niemand vergeten en daarom zeg ik nogmaals aan allen dank, hartelijk dank.

Wij vragen thans aan de heer Burgemeester van Ardoorie, ons het genoegen te willen doen, enkele woorden te richten aan zijn inboorlinge Julie GOVAERE, te Ardoorie geboren op 4 juli 1852.

Zonder de gebeurtenis te Ardoorie op dien datum zouden wij immers hier honderd jaar later niet hebben kunnen feestvieren voor onze bemide honderdjarige.

....

Geachte toehoorders allemaal, laat het vandaag eens een echte algemene broederlijke feestdag zijn over gans Lichtervelde.

Wij drinken thans op de gezondheid en het heil van onze geliefde eeuweling.

Van de familie Viaene kregen we nog een kopie van het programma van de feestelijkheden van die heuglijke dag, dat we op de volgende pagina weergeven.

Gemeente Lichtervelde

Viering van de **Honderdjarige JULIE GOVAERE**

GEBOREN te ARDOOIE 4 JULI 1852

HULDIGING OP ZONDAG 6 JULI 1952

Om 9,45 u. **Klokkengelui.**

Om 10 u. **Plechtige Hoogmis** — Hulde en dank v.w. de parochie voor JULIE GOVAERE, Wwe van Charles-Louis Denolf en van Francis Devolder — Te Deum na de Mis.

Alle parochianen worden uitgenodigd deze plechtigheid bij te wonen.

Om 14 u. **Afhaling met de koets** Prinses Josephine Charlotte, aan het huis waar de eeuweling woont, samen met enkele praalwagens.

Om 15 u. **Vertrek van de Grote Historische Stoet** met verschillende prachtige wagens en kleurrijke massagroeperingen.

Om 15,30 u. **Ontvangst door het Gemeentebestuur op de Markt.** Een atvaardiging van Ardooie (geboortedorp) evenals verschillende Hoge Overheden wonen de plechtigheid bij.

Om 17,30 u. **Muziekconcert** door de Koninklijke Fanfare Ste Cecilia uit Ruddervoorde.

Om 19 u. **Muziekconcert** door de Koninklijke Maatschappij de Kath. Burgersgilde uit Lichtervelde.

Om 20 u. **Volksbal in open lucht op de marktplaats** (Dansvloer). Een gekend orkest zal de feestelijkheden opluisteren.

De Commissie vraagt aan de bevolking van Lichtervelde dat ze zo welwillend zouden willen zijn hun huis te bevlagen niet alleen in de straten waar de stoet doorheen gaat, maar ook in de overige straten der gemeente.

De stoet trekt door de volgende straten: Potteriestraat, Hoogstraat, Markt, Marktstraat, Burg. Callewaertlaan, Surmontstraat, Statieplaats, Statiestraat, Oude Statiestraat, Astridlaan, Koolskampstraat, Potteriestraat, Hoogstraat, Markt. — Gans de stoet zal dan op de Markt opgesteld worden alwaar er verschillende redevoeringen zullen gehouden worden.

Een prachtige Zetel zal tot geschenk gegeven worden aan Metje Julie vanwege het Gemeentebestuur en het inrichtend comité overhandigt een grote foto geschonken door het huis "Foto Declercq."

PROGRAMMA VAN DE STOET :

1. De Ruiters		25. Duivenwagen	
2. Daarbij die Mooie Molen	wagen	26. De lustige muzikanten	groep
3. Leve den Buiten	groep	27. A.C.W. viert mee	wagen
4. Het Huiselijk Leven	wagen	28. De vlaswagen	
5. Het Huisje waar ik ben geboren	,	29. De vinkenwagen	
6. Familiebezoek	groep	30. De lustige Bolders	wagen
7. Mijn Ere-communie	wagen	31. Bij die molen op de Griete	,
8. Boerenwagen		32. Afdeling O. S.	
9. De Jeugd	wagen	33. , A. C. W.	
10. De Koninklijke Fanfare St. Cecilia		34. , C. M.	
11. Handboogilde St. Sebastiaan	wagen	35. , N. O. S.	
12. Wielrijdersclub "Flandria"	groep	36. , Invalidenbond	
13. Supp. Roger Beke (Verloving met renner)		37. , 1 ^e Vrijdagbond	
14. De Verloving	groep & wagen	38. De Kajotsters	
15. K.S.B.S. & P.T.T. in feest	wagen	39. De Kajotters	
16. Het Huwelijk	groep	40. Afdeling het Rode Kruis	
17. Tinneke van Heule (V.K.A.J.)	,	41. , Wit-Gele Kruis	
18. Naar Lichtervelde 1894	,	42. Mijn Hofje	wagen
19. De Bedevaart naar Gistel	groep & wagen	43. 1302 Slag der gulden sporen	groep
20. De Oude Markt	,	44. De Kon. Maatschappij de Kath. Burgersgilde	
21. De Troleys, humor & zang	wagen	45. De Burgerlijke Overheid	
22. Het Ypershoekje op zwier	,	46. De Honderdjarige	
23. F. C. Lichtervelde	groep	E. H. Pastoor en Mevr. De Burgemeester	
24. Supp. Klein maar Dapper	,	47. De Familieleden en vrienden.	

Vanwege het Gemeentebestuur.

Het Comité.

Druck. J. & Ger. VANDEPUTTE Lichtervelde

3 Pharailde-Mathilde Debeaussaert (†1963)

Zij werd geboren te Lichtervelde op 03/10/1863 en werd gevierd te Roeselare op 29/09/1963.

Zij was de weduwe van Bernard Vandenweghe en overleed te Roeselare op 13/12/1963, enkele maanden slechts nadat zij de kaap van de 100 jaar bereikt had.

4 Maria-Juliana Vandenbulcke (†1983)

Zij werd geboren in Gits op 29 september 1881 en overleed te Roeselare op 17/04/1983. Zij was gehuwd met Basiel Carpentier en had één dochter, Madeleine Carpentier, gehuwd met Michel Colpaert. Bij haar 100^{ste} verjaardag waren er geen grote festiviteiten.



1863 3 oktober 1963
Lichtervelde Roeselare

MEVROUW

Bernard Vandenweghe - Debeaussaert

DANKT U!

Dankgedachtenis uitgereikt bij
de viering van de eeuweling

WIJ GEDENKEN IN EEN VROOM GEBED
DE ZIEL VAN

MEVROUW

Maria-Juliana VANDENBULCKE

weduwe van de Heer Basiel CARPENTIER

geboren te Gits op 29 september 1881
en overleden in het Stedelijk Ziekenhuis
te Roeselare op 17 april 1983,
gesterkt door de H. Sakramenten van de zieken.
Lid van de bejaardenclub „De Eeuwige Lente“.

Honderd en één jaar en een half: slechts enkele tientallen begenadigden, op de tien miljoen mensen in ons land, halen zulk een gezegende ouderdom. De Heer gaf, De Heer nam, Zijn heilige Naam zij gezegend.

„Marietje“, zoals iedereen haar noemde, leefde rustig en tevreden in het gezin van haar enige dochter: gelukkig in haar bescheiden eenvoud, gelukkig in haar diep-kristelijk geloof, gelukkig in haar trouwe dienstbaarheid. Ze waren er gelukkig met elkaar.

„Niemand leeft voor zichzelf alleen, niemand sterft voor zichzelf alleen“: van dit woord van St.-Paulus was zij zich diep bewust.

Tot voor enkele maanden mocht zij „staande“ blijven en op de been: graag nog bezig in de hof, in de keuken, met het bereiden van de maaltijd... Voorwaar een lange én gelukkige oude dag.

Op de Heer heeft zij haar leven lang vast betrouwd en vertrouwd: „Wij leven en sterven voor God, onze Heer, aan Hem behoren wij toe“. Daarom hadden de Kerk, de Eucharistie, het gebed, de sakramenten... een vaste en centrale plaats in haar leven. Tot voor een paar jaar kwam ze wekelijks trouw naar de zaterdagavondmis: géén reden, géén excuus zouden haar daarvan hebben kunnen weerhouden.

Ze was ook een moedige vrouw met een sterk karakter: ongemakken allertei zullen zeker onvermijdelijk haar deel geweest zijn, vooral de laatste maanden van haar leven: maar nooit of nooit heeft ze daarover geklaagd of gezaagd. En toen zij in de kliniek moest opgenomen worden vermoedde ze wel dat het haar laatste reis zou zijn en dat ze niet meer naar Lichtervelde zou terugkeren, tenzij voor haar uitvaart. Toch heeft ze geen traan gelaten, integendeel: ze sprak haar familieleden nog moed in. „Courage“, zei ze, en ze gaf hen nog haar eigen en gepaste goede raad.

Zo heeft zij de vreugde niet meer mogen beleven van het huwelijk van haar kleinzoon. Ze voorvoelde het. „Het zal wel trouw én rouw zijn, zei ze, maar Dirk, jongen, maande ze, trouwen is houden, trouwen is te gare blijven“. Daarmee had ze onbewust in haar eigen woorden uitgedrukt wat heel haar leven in daden was geweest: trouw-zijn. Trouw aan de Heer en de Kerk, aan haar familie en naastbestaanden, aan haar gewone dag-dagelijkse werk...

We zijn er dan ook, menselijkerwijze gesproken, zéker van dat de Heer nu ook haar trouw zal zijn en dat Hij haar zal verwelkomen in de onuitsprekelijke vreugde van Zijn hemels Vaderhuis met de woorden van het Evangelie: „Kom binnen, trouwe dienares, hartelijk welkom, want over weinig waart ge trouw, over veel zal ik u aanstellen“. Het weze zo. Amen.

Michel en Madeleine COLPAERT-CARPENTIER,
Dirk COLPAERT en verloofde Maureen PIETERS,
De families VANDENBULCKE - CARPENTIER -
BLOMME - VANDECASTEELE,

danken U voor uw gebeden
en blijken van deelneming.

Verma, Lichtervelde.

5 Maria Popelier (†1985)

Zij werd geboren te Lichtervelde op 05/10/1885 en overleed in het rusthuis te Heule op 4 mei 1986. Zij was gehuwd met brandweercommandant Camiel Mechelaere. Het echtpaar had geen kinderen.

<p style="text-align: center;">✠</p> <p style="text-align: center;">Wil met een vroom gebed het aandenken bewaren aan MEVROUW Maria Sylvia POPELIER weduwe van de Heer Camiel MECHELAERE</p> <p>Geboren te Lichtervelde op 5 oktober 1885 en zachtjes in de Heer ontslapen te Heule in « De nieuwe Lente » op 4 mei 1986 Gesterkt door de troostmiddelen van onze Moeder de H. Kerk.</p> <p style="text-align: center;">—</p> <p>Een eeuw oud mogen worden is een moof geschenk van God, Heer van het leven.</p> <p>Oud mogen worden, dankbaar omringd worden met hartelijke genegenheid, met zor- gende liefde, met geduld en goedheid is een kostbaar geschenk van de mensen.</p> <p>Met dankbaarheid mogen wij terugblikken op het voltooide lange leven van de overle- dene. Zelf heeft zij altijd zeer dicht bij het leven gestaan. Bij het beginnende leven van zovele kinderen die zij met liefde en toewij- ding hielp geboren worden. Als vroedvrouw mocht zij ontelbaar vele malen in de vreugde en blijdschap om het nieuwe leven en samen met jonge mensen God danken om de schoon- heid en de heerlijkheid van de menselijke liefde in de gestalte van een mensenkind.</p>	<p>Dit lange leven heeft haar wijs rustig en goed gemaakt. Het leven heeft haar alles ge- leerd wat het leven leren kan. Vreugde en ver- driet, kommer en zorg, dankbaarheid en liefde eenzaamheid en geborgenheid. Ondanks de rimpels heeft het leven haar mooi gemaakt. Haar levenskracht putte zij uit haar ongeveinsd geloof, in haar standvastige trouw aan het ge- bed, in haar diepe godsdienstzin.</p> <p>Gelovig biddend leggen wij haar leven in Gods handen, indachtig de woorden van Jezus «Komt gezegende in het huis van mijn Vader»</p> <p>Heer, wij bidden U: geef haar nu de echte en volle rust, vrede en vreugde bij U. Neem haar op in uw barmhartigheid en in de eeuw- ige nieuwe lente van uw hemelse heerlijkheid.</p> <p style="text-align: center;">—</p> <p>De familie POPELIER - VERPLANCKE De familie MECHELAERE - COOL</p> <p style="text-align: center;">danken U voor uw gebeden en blijken van deelneming.</p> <p style="text-align: center;">Begr. L. Debonné. Heule Druk Moreels</p>
--	---

6 Emiel Vermandele (†1988)

Emiel werd geboren te Lichtervelde als zoon van Victor Vermandele en Emelia Lanssens op 01/05/ 1888. Hij huwde met Alice Coussée.

In ons Jaarboek 1989 verscheen een bijdrage n.a.v. zijn honderdste verjaardag. Deze verjaardag werd gevierd in Walem bij Mechelen waar hij sedert 1986 verbleef. Er was toen een afvaardiging uit Lichtervelde aanwezig.

Voor zijn honderdste verjaardag maakte de Antwerpse kunst- schilder Leonardo Torfs een portret. Emiel overleed op 24/06/1989.



De Antwerpse schilder Leonardo Torfs legt de laatste hand aan het portret van de honderdjarige.

DE HEER

Emiel Theophiel Victor Vermandele

erkend weerstander

zoon van Victor Vermandele en Emelia Lanssens
weduwnaar van Alice Marie Octavie Coussée

geboren te Lichtervelde op 1 mei 1888
is te Mechelen overleden op 24 juni 1989.

De asverstooïng heeft plaats op DONDERDAG 29 JUNI 1989 op de Stedelijke
Begraafplaats, Kerkhoflei te Mechelen.

Gelegenheid tot groeten : van 14 u. 45 tot 15 u.



Eerlijkheid en vriendschap
werden door hem het hoogst
geschat.

We danken U voor uw blijken van
deelneming in onze droefheid
bij het overlijden van
onze vader en schoonvader

Emiel Theophiel Victor VERMANDELE

weduwnaar van Alice COUSSEE

geboren te Lichtervelde
op 1 mei 1888
en te Mechelen overleden
op 24 juni 1989

Nelly en Theo FRISON - VERMANDELE
Koning Albertstraat 34
B 2800 Walem-Mechelen

Overlijdensbericht en gedachtenis van Emiel Vermandere.

De honderdjarige,
geflankeerd door 2
burgemeesters, Gabriël
Kindt van Lichtervelde en
zijn ambtgenoot, Georges
Joris van Mechelen.



7 Hector Lannoo

Op 11/07/1897 werd in de Hazelstraat een eerste zoon geboren in het gezin van Henri Lannoo en Sidonie Deceuninck. Het gezin had reeds twee dochters, nl. Marie (°1887) en Sylvie (°1893), en zou in 1904 nog verrijkt worden met een tweeling, Jules en Margaretha.

Vader Lannoo was landarbeider en kwam uit een landbouwersgezin dat aan de Kruiskalsijde woonde in de huidige Schuddebeurzeweg. Ook Hectors moeder was afkomstig uit een landbouwersgezin, dat in dezelfde straat woonde. Na zijn huwelijk ging Henri bij zijn schoonouders inwonen, die toen in de Hazelstraat woonden, en zetten zijn drie ongehuwde broers het ouderlijk bedrijf verder.

Als jonge knaap liep Hector school in de Sint-Jans-Berchmansschool in de Statiestraat. Hij kreeg er les van de "meesters" Sintobin, Lemahieu, Vincent en Huyghebaert. Op 14-jarige leeftijd begon hij te werken bij Hector Dejonghe, een landbouwer in de buurt.

Onze eeuweling herinnert zich nog goed de Eerste Wereldoorlog met de vele bombardementen en beschietingen die Lichtervelde toen gekend heeft: het station, de Beverenstraat, de kerk, ... Zelfs bepaalde details staan nog haarscherp in zijn geheugen gegrift, zoals het meisje dat na een beschieting aan het station rechtop -maar dood- tegen een muur bleef staan, en de spoorlijn naar Kortemark, waarop een afweerkanon stond. Hector vertelt nog levendig over de Duitsers die het meestal op een lopen zetten als er vijandige vliegtuigen afkwamen, in plaats van het vuur te openen; en hoe ze in de Kortemarkstraat een speciaal spoorlijntje aanlegden om via Gits, Hooglede en Westrozebeke materiaal naar het front te kunnen voeren.

Hij had het geluk pas na de oorlog soldaat te moeten worden. Eerst drie maanden ka-

Burgerlijken Stand. GEBOORTEN

Petrus-Joannes-Hector Lannoo,
zoon van Henricus en Sidonie-Marie
Deceuninck.

Geboorteaankondiging van Hector Lannoo in de "Gazette van Lichtervelde" van Juli 1897



Grenadier Hector Lannoo in 1919 (Repro Elie Delameillieure)

zerne in Brussel en daarna naar het kamp van Beverlo bij het eerste regiment Grenadiers. Beverlo is overigens de verste plek waar Hector ooit naar toe geweest is.

Inmiddels was het gezin van Henri Lannoo terug naar het ouderlijk bedrijf in de Schudebeurzeweg verhuisd. In 1915 waren er zijn ooms Bruno en Charles immers overleden, zodat Joannes er alleen voorstond om de boerderij uit te baten. Hij kon dus best wat hulp gebruiken. Toen Joannes acht jaar later overleed, kwam de boerderij in handen van Henri. Vader Lannoo overleed al in 1926 zodat Hector en Jules vanaf toen het bedrijf alleen moesten runnen. De oudste zuster, Marie, was in 1913 gehuwd met Jules Cool, eveneens afkomstig van de Kruiskalsijde. In 1923 overleed ze in het kraambed van haar vijfde kind. In hetzelfde jaar nog hertrouwde Jules Cool met Sylvie Lannoo, de zuster van zijn eerste vrouw. Dit gezin kreeg nog zes kinderen. De jongste zuster, Margaretha, huwde in 1927 met Leon Cool, een jongere broer van Jules en trok naar Davidson in Canada waar ze zou blijven. Ze kreeg 6 kinderen en is er in 1994 overleden.

Het bedrijf van Hector en Jules was voornamelijk gericht op de vlasteelt. Dit vlas gingen ze roten in de vlasfabriek Goddyn in de Leeuwstraat. Hector herinnert zich nog dat dit een erg stinkende bezigheid was die nu ongetwijfeld voor de nodige milieuproblemen zou zorgen. Beide broers hadden het zo druk met hun bedrijf dat er geen tijd overbleef om te huwen. Ze bleven voor de rest van hun leven samen. Ook voor hobby's was er nauwelijks tijd. Hector was nooit lid van één of andere vereniging en verliet bijna nooit de gemeente. Broer Jules ging zijn zuster in Canada een zestal maal bezoeken, maar Hector ging nooit mee want in een "vliegmachien" konden ze hem niet krijgen. Toen broer Jules een auto kocht, heeft het trouwens ook een hele tijd geduurd vooraleer Hector daar wilde in meerijden. Een uitstapje naar "Margriete" of naar de Septemberkermis was voor hem al een hele gebeurtenis. Alcohol heeft Hector nooit gedronken, en van cafés kent hij nauwelijks de binnenkant. Een tweetal keer heeft hij de kust gezien en dan was het nog niet eens voor zijn plezier.



Charles Lannoo (potloodtekening uit het familiearchief).

In de jaren 20 werd Lichtervelde geteisterd door een grote overstroming die het centrum grotendeels onder water zette. Hector hielp toen om voedsel uit te delen aan de getroffen families en herinnert zich nog duidelijk het vele drinkgeld dat hij toen kreeg.

Over de Tweede Wereldoorlog is hij eerder karig met woorden: "Die ging trouwens veel onopgemerkter voorbij dan de eerste. Er werd veel minder geschoten en gebombardeerd dan tijdens de oorlog van '14-'18", meent Hector, "al kwamen er ook af en toe

eens vliegtuigen overgevlogen”.



Sidonie Deceuninck, moeder van de honderdjarige.

varkens in die jaren enorm gestegen zijn en dat er ook veel meer papierwerk komt bij kijken dan vroeger. In het huis in de Schuddebeurzeweg kwam de familie van André Cools, afkomstig uit Tielt, zich vestigen.

In 1969, toen broer Jules 65 werd en op pensioen ging, hield Hector er dan ook maar mee op. Hij was toen trouwens al 72 en kon het voortaan wat rustiger aan doen. Maar op zijn land werken, daar hield hij van, en dat bleef hij dan ook doen tot op 97-jarige leeftijd! Zijn broer Jules overleed in 1986 en dit was een zware klap voor hem. Toen zijn Lucrese Cool, een kleindochter van zijn zuster Sylvie, en haar man Philippe Calis bij hem komen inwonen, zodat hij van een zorgeloze oude dag kon genieten.

Drie jaar geleden kreeg Hector een zware longontsteking en vreesde men het ergste, maar hij

Veel zag Hector in de loop van zijn leven veranderen: hij maakte de opkomst mee van radio, telefoon, televisie, auto, vliegtuig, computer, ... Ook Lichtervelde zag hij enorm evolueren. Bij zijn geboorte telde Lichtervelde bvb. nog zeven windmolens en zeven brouwerijen die hij één voor één zag verdwijnen. Ook de Marktstraat lag er nog niet. Aan het station waren er nog twee overwegen, één voor de Kortemarkstraat en één voor de Hazelstraat. Lichtervelde kende toen nog twee plaatselijke weekbladen "De Veldbloem" en de "Gazette van Lichtervelde".

Moeder Sidonie Deceuninck overleed in 1951 zodat Hector en Jules er voortaan helemaal alleen voorstonden. Later zouden ze nog wel Irma Vantieghem, uit Gits, als dienstmeid in huis nemen. In 1956 verhuisden ze naar de Kortemarkstraat en gingen ze zich toeleggen op de varkenskweek omdat de vlasnijverheid kwijnde. Hector merkt op dat de prijzen van de



Hector Lannoo vraagt zich af wat 13 juli 1997 zal brengen ...

sloeg er zich doorheen. Sedertdien is hij wel niet meer zo goed te been en zit hij in een rolstoel. Toch mag zijn gezondheid goed genoemd worden want tot op heden bracht hij nog nooit één dag door in het ziekenhuis. Hij vult zijn dagen nu vooral met het gadeslaan van de "passanten" in de Kortemarkstraat. Als we hem vragen of hij zo oud zal worden als Jeanne Calmant in Frankrijk (inmiddels overleden op de gezegende leeftijd van 122 jaar!), antwoordt hij dat hij daar niets van gelooft.

Hector heeft een eerder onopvallend, bescheiden en sober leven geleid. Zijn hele bestaan heeft zich binnen een straal van enkele honderden meter rond zijn woning afgespeeld. Hij is daarmee ook de eerste Lichterveldse honderdjarige die vanaf zijn geboorte tot aan zijn eeuwfeest in Lichtervelde gewoond heeft. Wie de tijd zou samentellen die Hector in die honderd jaar buiten Lichtervelde doorgebracht heeft, zal beslist tot geen groot getal komen.

Hij huwde niet, en zijn familieleden trouwden allemaal met mensen uit het gebuurte zodat ook de familiekring zeer eng was. We hebben de stamboom van zijn familie kunnen opstellen tot 1750 hoofdzakelijk met bronnen die zich in Lichtervelde bevinden.



De handdruk van de burgemeester



De stoet arriveert aan de kerk.

Het geheim van zijn hoge leeftijd zal wel iets met die bescheidenheid te maken hebben.

Hector heeft, in tegenstelling tot veel andere eeuwelingen, nooit alcohol gedronken noch heeft hij ooit gerookt. Wel heeft hij veel gewerkt. Opvallend in zijn stamboom is wel dat er vrij veel mensen voorkomen die "een hoge top geschoren" hebben. Zijn overgrootvader, Petrus Lannoo, werd 94 jaar, wat zeer uitzonderlijk was halfweg de vorige eeuw. Zijn zuster Sylvie werd 88 jaar, zijn broer 82 jaar en zijn zus Margaretha 90 jaar. Verder heeft hij nog een neef van 97 jaar, Aloïs Deceuninck en een nicht van 87 jaar, Urbanie Deceuninck.

Hector werd, zoals het hem past, bescheiden gevierd op zondag 13 juli. Met een stoet van zijn huis in de Kortemarkstraat naar de kerk waar om 10.30 uur een speciale gebedsdienst gehouden werd, gevolgd door een receptie in zaal Lichtenhove.

Uit het familiealbum van Hector Lannoo konden we niet alleen de hierbij afgedrukte bidprentjes en portretten overnemen, maar ook de stamboom van de familie.

<p style="text-align: center;">† BID GOD VOOR DE ZIEL VAN VROUW</p> <p style="text-align: center;">Sidonie-Marie DECEUNINCK</p> <p style="text-align: center;">WEDUWE VAN HEER HENRI LANNOO</p> <p style="text-align: center;">geboren te Lichtervelde de 18 Juni 1871, en er godvruchtig overleden de 9 Oktober 1951, gesterkt door de HH. Sacramenten.</p> <p style="text-align: center;">Zij was lid van de Eerste-Vrijdagbond.</p> <p>Wie zal onze tranen veroordelen die wij storten voor onze goede moeder, die nooit in ledigheid haar brood heeft geëten, maar tot de laatste stond naarstig heeft gewerkt voor het welzijn van haar geliefde kinderen. Hoe gaarne had ze nog een tijdje bij hen willen blijven, niet voor haar zelf, maar voor hun welzijn want dag en nacht was ze met hen begaan. Ze was waarlijk een sterke vrouw die met wijs beleid haar huis bestuurd met woord en daad. Zij was eenvoudig en goed, een voorbeeld voor haar kinderen die ze niet enkel leerde werken maar ook bidden; zo was ze ook voor haar kinderen een voorbeeld van diep geloof en godsbetrouwen. Ook in haar ziekte was ze heel en al overlaten aan Gods wil hoewel ze haar schone zaak onverpoosd had willen voortzetten, al maakten de jaren het haar lastiger. Het laatste offer van haar leven heeft ze vol lief gebracht. Ze is heengegaan om haar werk door haar voorspraak bij de Heer voort te zetten.</p> <p>Duurbare Kinderen, gij hebt mij met zoveel liefde en toewijding verzorgd, dag en nacht hebt gij voor mij gewaakt en gebeden, gij stond aan de sponde van mijn sterfbed, u heb ik het voorbeeld gegeven, ook in de dood, zorgt dat gij even rustig de dood kunt ingaan. Gij hebt gevraagd dat ik hierboven voor U allen zou bidden, dat mag ik U verzekeren, en bij mijn sterfbed hebt gij allen ook gezegd te bidden voor mij, dank voor die belofte, dat zal het bewijs zijn van uw liefde.</p> <p>Duurbare Familie, bidt voor mij en vaart wel.</p> <p style="text-align: center;">H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.</p> <p style="text-align: center;">Wattendruk, Lichtervelde.</p>	<p style="text-align: center;">H. Hert van Jezus, ik heb betrouwen op U (300 d. afl)</p> <p style="text-align: center;">† BID VOOR DE ZIEL VAN</p> <p style="text-align: center;">HENRI LANNOO</p> <p style="text-align: center;">ECHTGENOOT VAN SIDONIE MARIA DECEUNINCK</p> <p style="text-align: center;"><i>geboren te Lichtervelde, den 17 Maart 1856 en er godvruchtig overleden den 11 Juni 1926.</i></p> <p>Hij was lid van de broederschappen van het H. Hert en van den H. Jozef.</p> <p>Ik heb rusteloze maanden gehad en angstvolle nachten geteld (JOB. VII). Waarom was mijne kwaal zonder genezing? (H. HIEROM) Gelijk het den Heer beliefde, zoo is het gebeurd: de naam des Heeren zij gezegend. (Job I 21).</p> <p>Deze man was werkzaam, eenvoudig, rechtzinnig en godvreezend, een waar minnaar Gods, in wien geen bedrog was; onberispelijk in zeden, statig in woorden zag hij niet om naar de ijdelheid en valsheid der wereld. (JOB.)</p> <p>Als goede echtgenoot en zorgvuldige vader gedroeg hij zich met wijsheid, bleef standvastig den dienst des Heeren aangekleefd, gehoorzaamde stip telijk aan de geboden der H. Kerk, en schepte zijn behagen in al de zijne te zien den weg der deugd en eerlijkheid bewandelen. Canisius Fr. Salesius</p> <p>Ook heeft hij het einde van zijn sterfelijk leven zien naderen met die bovennatuurlijke onderwerping en gerustheid van gemoed, die de kostbaarste aller gratiën is voor deze die tot God gaan, en zoetste troost voor dezen die blijven (H. Aug.)</p> <p>DIERBARE ECHTGENOOTE, TEERRELIEFDE KINDERS & KLEINKINDERS, hebt dank voor uwe goede zorgen en het genoegen dat ik in uw midden gesmaakt heb. Blijft uwe moeder eeren al de dagen van haar leven, onderhoudt hetgeen gij van mij gezien hebt en herdenkt U mijner in uwe gebeden en H. Communiën.</p> <p style="text-align: center;">Jezus, Maria, Jozef, (7 & 7 qua.)</p> <p style="text-align: center;">Druk. J. & G. Vandeputte, Lichtervelde</p>
---	--

Uit het familiealbum: de gedachtenissen van Sidonie-Maria Deceuninck en van Henri Lannoo, de ouders van de honderdjarige.

Uit dit stamboomonderzoek weten we dat de familie Lannoo afkomstig is uit Tielt. Na zijn huwelijk met Isabelle Crop ging Petrus Lannoo zich vestigen in Egem waar zijn oudste kinderen geboren zijn.

Daarna kwam hij naar Lichtervelde waar de jongste kinderen geboren werden. Petrus vestigde zich na het overlijden van zijn vrouw in Torhout waar hij op 94-jarige leeftijd overleed. Zijn zoon Joseph, de grootvader van Hector, huwde met Marie Theresia Vandekerckhove uit Lichtervelde en vestigde zich daar na zijn huwelijk. De familie Deceuninck zou afkomstig zijn uit Ruddervoorde want daar overleed de oudst gekende: Karel. Zijn zoon Petrus Deceuninck werd echter geboren in Beveren en huwde met Brigitta Pollefeyt uit Lichtervelde. De nakomelingen uit dit gezin werden allen in Lichtervelde geboren. Deze familie hoort hier dus al meer dan 200 jaar thuis.



Maria was haar troost gedurende haar leven, hare hoop en hare vreugde in de uur harer dood. H. ALPH.

Ter zaliger gedachtenis
VAN
BARBARA LANNOO,

DOCHTER VAN
Josephus en Maria-Theresia Vandekerckhove,
Geboren te Lichtervelde, den 31 Augusti 1834,
en aldaar overleden, den 15 Februari 1899.

Zij was lid van de Congregatie van O. L. V. Onbevleekt.
Zuster van den 3e regel van den H. Franciscus,
lid van de broederschappen
van het H. Hert van Jesus en van den H. Joseph.

Alwie haar kende, o God, prees en beminde U in haar, want de werken haars levens getuigen dat Gij in haar verbleeft. H. AUG. BEL 9.

Zij was eenvoudig, recht van hert en godvreezende. (JOB. 1. 1.) Van hare kindsheid af heeft zij den weg van eer en deugd bewandeld. (ECCLE. 51, 20.) — Zij heeft hare hand geopend voor den behoeftige en barmhertigheid geocend jegens den arme. (SPR. 31. 20.) — Zij heeft de wegen van haar huis gadegeslegen en haar brood niet in ledigheid geeten. (SPR. 31. 27.) Zij volherdde in de ware ootmoedigheid en daarom deed zij dagelijks voortrang in de volmaaktheid en verwierf groote genade bij God. (NAV. 1. 18.) Heer, ik heb den luister van Uw huis en de Heerlijkheid Uwer woning bemind: verlos mij en ontferm u mijner. (PS. 25. 8, 9.)

Bemide Broeders, Zusters en Bloedverwanten, in lijden en verdriet hebben wij elkander ondersteund: weent nu niet over mij... ik ga raaj den hemel: daar zal ik voor u bidden, daar zullen wij elkander wederzien. H. ALOYSIUS.

Lees de akten van geloof, hoop en liefde.
(7 jar. en 7 quadr. afl.)

Lichtervelde, drukk. J. Blouw-Bogaerts.

H. Hert van Jesus, ik betrouw op U.

TER ZALIGER GEDACHTENIS
VAN

JOANNES LANNOO

ZOON VAN
JOZEF EN THERESIA VANDEKERCKHOVE
geboren te Lichtervelde, den 16 October 1837,
en aldaar godvruchtig overleden, den 8 April 1913.

Hij was lid van de Broederschappen van het H. Hert en den H. Joseph.

Zij sterven geene schielijke dood, deze die altijd voor de oogen hebben dat zij eens moeten sterven; en al worden zij door de dood overraast zij zijn nochtans in vrede. (H. ANSELM. SAP. 18-7)

Hij was een eenvoudig, oprecht, rechtzinnig en voorzichtig man. Die hem gekend hebben geven getuigenis van zijne rechtschapenheid en van de goetheid van zijn hert. (JUD. H. AMB.)

Hij was een overtuigde en voorbeeldige Christen, die God en zijne Kerk beminde; standvastig en onwankelbaar in zijn geloof; en niets was bekwaam hem van de nauwkeurige oefening van zijnen godsdienst af trekken (H. VINC.)

Dat de Heere zijne goede werken beloone. (RUTH)

Vaartwel, lieve Broeder, dierbare Bloedverwanten, hebt dank voor uwe goede zorgen en vergeet mij niet in uwe gebeden.

JESUS, MARIA, JOSEPH (7 j. & 7 qua.)

Drukk. J. & G. Vandebulle, Lichtervelde

Ter zaliger gedachtenis
van
CHARLES LANNOO

ZOON VAN
JOSEPHUS en THERESIA VANDEKERCKHOVE
Geboren te Lichtervelde, den 17 November 1840,
en aldaar overleden den 8 December 1915.
Hij was lid van de Broederschappen van het H. Hert en St. Joseph.

Eenvoudig en rechtschapen, vreesde hij God en vluchtte het kwaad (JOB 1). Hij wandelde in waarheid en deugd voor den Heer (1S. XXXVIII, 2) en kende geen bedrog (JOAN. I, 47.)

Goed was hij en zoetaardig, geregeld en geschikt in zijne zeden en van jongs af geocend in de deugd (II MACH. XV). Het geloof was in zijn hert geworteld, gelijk de eik in de rots. (S. AUG.)

In zijn leven vond hij zijn genoegen in het huis Gods. Hij was neerstig en werkzaam en heeft zijn brood in ledigheid niet geeten. — De wet der waarheid was in zijn mond en hij bewandelde den weg der vrede en rechtvaardigheid. (PROV. MAL. 2.)

Wat zijn zij gelukkig, o heilige Maagd Maria; zij die u beminnen, zij vreezen niet in de ure der dood.

Bemide Broeders en Bloedverwanten, nu zijt gij wel bedroefd, maar welhaast zal ik u wederzien in den hemel. Vergeet mij niet in uwe gebeden.

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid (300 d. afl.)

Lichtervelde drukk. Sintobin-Yperman.

† Bid voor de ziel van
PETRUS LANNOO

weduwaar van
JULIANA BILLIET,
echlgenoot van

LEONIE-SIDONIE BUYSE
geboren te Lichtervelde, den 27 Januari 1847,
en aldaar overleden den 5 Augustus 1913.

Hij was een man vol van geloof, hij verfoede de verwaandheid en de geveinsdheid.

De wet der waarheid was op zijne tong en de ongerechtigheid wierd op zijne lippen niet gevonden. Act. prov. Mal.

De Heer had hem eene goede ziel geschonken. — In den omgang met hem was niets bitters, noch in zijn gezelschap niets vervelends, maar blijdschap en vreugde. en zijne vriendschap was een waar genoegen. Sap VIII.

Lange nachten en droeve dagen heb ik in lijden overgebracht. Al mijne krachten hebben mij verlaten en God die almachtig is, heeft mij in mijn lijden bijstaan om mij verduelgheid en liefde te verleenen, en om mijnen wil aan zijne goddelijke schikkingen te onderwerpen. — De Heer heeft mij geroepen, de naam des Heeren zij gezegend! Job 121

Vaartwel Lieve Echtgenoot, Bemide Kinders, God roept mij tot Hem, maar mijne liefde voor u sterft niet; ik zal u beminnen in den Hemel gelijk ik u op aarde bemind heb. H. Berchm.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.
(7 j. en 7 quadr. afl.)

Lichtervelde drukk. Sintobin-Yperman.

Uw leven, o Jesus, is onze weg, en door de heilige verduelgheid gaan wij tot U, die onze kroon zijt. IMIT. 3. 18.

Ter zaliger gedachtenis
VAN

Ludovica Lannoo,

WEDUWE VAN
Augustus-Franciscus Maertens,

Geboren te Lichtervelde, den 10 Augusti 1842,
en aldaar overleden, den 26 Februari 1900.

Zij was lid van de broederschappen
van het H. Hert van Jesus en van den H. Joseph.

Zij heeft den Heer in allen ootmoed gediend, te midden van veel tranen en beproevingen. ACT. AP. 20. 19.

Alwie God dient is verzekerd dat, wordt hij beproefd in dit leven, hij ook zal gekroond worden; en wordt hij gekastijd, hij Gods barmhertigheid verwerven zal: na het weenen en zuchten, schenkt God zijne vreugde in overvloed. Tob. 3. 21, 22.

Nooit heb ik mij bij de boezen aangesloten, en met de lichtzinnigen heb ik geenen omgang gehad. — Ik heb den Heer altijd voor oogen gehad; daarom zal mijn lichaam rusten met de hoop der verrijzenis. Tob. 3. 17. — Ps. 15. 8, 9.

Eert Maria, en gij zult het leven en de eeuwige zaligheid vinden. S. BONAV.

Bemide bloedverwanten en vrienden, dat de genade en de vrede Gods met u wezen! wij houden niet op voor u te bidden opdat gij in de kennis van Gods wil en de oefening der goede werken steeds moget toenemen. COL. 1. 9, 10.

Lees de akten van geloof, hoop en liefde.
(7 jar. en 7 quadr. afl.)

Lichtervelde, drukk. J. Blouw-Bogaerts.

Geloofd zij Jesus-Christus Amen.

† Ter zaliger gedachtenis
van
BRUNO LANNOO

ZOON VAN
JOSEPHUS en THERESIA VANDEKERCKHOVE
Geboren te Lichtervelde, den 18 October 1844,
en aldaar overleden den 9 December 1915.

Eenvoudig en rechtschapen, vreesde hij God en vluchtte het kwaad. Hij wandelde in waarheid en deugd voor den Heer en kende geen bedrog. Daarom genoot hij het betrouwen en de achtig van allen, en werd door God en de menschen bemind.

Groote kwellingen heeft hij te verdragen gehad; maar nimmer kwam een onverduelg woord van zijne lippen. Hij wist dat Christus, ons voorbeeld lijden moest, en alzoo in zijne verheerlijking komen; en dat wij bijgevolg ook moeten door het ballingschap dezer aarde, door de kruisen en de lasten van dit leven tot den hemel komen.

Mijn dierbare Broeder, alhoewel de onverbiddelijke dood slag op slag uwe twee bemide broeders het leven ontnemt, laat toch den moed niet zinken, zoekt troost en hulp bij Jesus en bij Maria de troosteres der bedrukten. Bemide Bloedverwanten, die mij zoowel bezorgd hebt, hebt dank en bidt voor mij.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde (afl. 7 j. en 7 m. 40d.)

Lichtervelde drukk. Sintobin-Yperman.

De kroon is van ons hoofd gevallen ; de vreugde in ons herte uitgedoofd, en onze jubelzangen zijn in weeklachten veranderd. Jer. Job.

† BID VOOR DE ZIEL

van

Juliana LANNOO

Weduwe van

Karel TEMPELAERE,

geboren te Lichtervelde den 20 Oegst 1849, en overleden te Thourout den 21 Maart 1917.

Deze vrouw genoot de achting van eeniglijk, omdat zij heezeld was met eene groote vreeze des Heeren ; en daar was niemand die een woord ten haren nadeele wist te spreken. Jud. VIII. 8.

Eenvoudig, recht en godvreezend kweert zij zorgvuldig al de plichten van haren staat. Tit. XI. 5.

Neerstige en verstandige vrouw, maakte zij het geluk uit en het sieraad van haar huisgezin. Eccl. XXVI. 21.

De sterkte en de geschiktheid waren hare kleeding, en al hare wegen waren vreedzaam. Prov. xxxi. 25 — III. 17.

Vaarwel, mijn ZOON, ik laat u in de vreeze des Heeren, behoud dezelve al de dagen uws levens. Vergeet uwe goede ouders niet die u zoo bemind hebben.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.
(7 j. en 7 m. 40 d. afl.)

Druk A. Beelaere-Depoent, Thourout

Zij leefde in de vrees des Heeren, en is in vrede gestorven. (TOB.)

TER ZALIGER GEDACHTENIS

VAN

MARIA LANNOO

ECHTGENOOTE VAN

JULES COOL

geboren te Lichtervelde, den 30 October 1887 en overleden te Brugge, den 31 Januari 1923.

Lid van 't Broederschap van 't H. Hert van Jesus.

Haar echtgenoot en hare kinderen hebben bittere tranen over haar gestorft want zij hebben in haar de beste der moeders verloren.

Zij was zulke eene stille brave en deugdzaame vrouw, waakzaam en werkzaam ; eene moeder zonder wéerga in 't bestuur van haar huis en in de richting harer kinderen. Verslaafd en bezorgd om geluk en blijheid rond te strooien, heeft zij nimmer éen stap gezet buiten den weg der gerechtigheid.

Zij was zoo sterk en zoo moedig dat zelfs de droevige ziekte, waardoor haar schoonste en godvruchtigste droomen voor hare lieve kindes wreed verzwonden, ze kloekte genoeg vond om de tranen harer geliefden tegen te houden, toen zij het noodlottig einde naderen zag. Door hare godvruchtigheid opgebeurd vond zij in 't Hemelsch Brood de sterkte om gelaten hare schoone ziel in de handen des Heeren te leggen.

Dierbare Echtgenoot, ik verlaat U — ik sterf maar mijne liefde sterft niet — zorg toch wel voor mijne lieve kindertjes en betrouw op God, en gij mijne lieve kindertjes, het heeft mij zulk eene pijn gedaan U te moeten verlaten. Vereert steeds uwen Vader en vergeet mijne zuchten niet. Bidt voor mij uw onschuldig gebed, en blijft uwe allergetrouwste Moeder indachtig al de dagen van uw leven.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

Druk J. Vandepulle - Lichtervelde

† Dankbaar gedenken wij

De Heer Jules LANNOO

zoon van wijlen de Heer Henri LANNOO en van Mevrouw Sidney DECEUNINCK geboren te Lichtervelde op 21 juli 1904, en godvruchtig overleden te Roeselare in de H. Hartkliniek op 14 april 1986. Hij ontving de H. Sakramenten der zieken.

Onverwacht ben je van ons heengegaan.

Je waart wel al een eind ziek maar dat het zo plots zou gebeuren hadden we niet gedacht.

Jij voelde wel dat het naar zijn einde liep toen je zondag, in de kliniek, tegen me zei ; dat je naar huis niet meer zou wekeren.

Maandag, op de middag, is je levensdraad verbroken, je gaf je leven in andere handen.

Heer, bron van alle leven,

wij danken u oprecht voor het leven van Jules.

Hij heeft zijn taak als mens vervuld :

ploegend in de harde aarde van het leven ;

zaaiend met gulle hand daden van oprechtheid,

goedheid, eerlijkheid en menselijkheid ;

diep gelovend in U die alle wasdom geeft,

zolang hij kon, elke dag opnieuw

was zijn eerste werk bij U aanwezig zijn

in de eucharistieviering

biddend voor alles en voor ieder

die hem ter harte ging.

Met een écht en oprecht gebed gedenken wij dankbaar

MEVROUW

Silvie LANNOO

weduwe van de Heer

Jules COOL

geboren te Lichtervelde op 14 februari 1893 en godvruchtig overleden te Koolskamp op 4 april 1981.

Zij ontving de H. Sakramenten van de zieken.

Het valt altijd zwaar afscheid te moeten nemen van iemand die ons dierbaar is, vooral wanneer het gaat om het dierbaarste wat wij hebben : onze moeder.

Silvie was een toegewijde, hartelijke moeder, die totaal geleefd heeft voor haar man en kroostrijk gezin en dat in gelovige en trouwe verbondenheid met O.L. Heer.

Zij was fier over haar grote bende kinders en haar ogen glinsterden van vreugde en dankbaarheid wanneer zij vertelde over haar zoon, misiebroeder Rik in Transvaal.

Wanneer zij vroegtijdig haar man verloor, kwam dit zwaar over, heeft zij veel om hem getreurd en heeft zij hem ook erg gemist. Het is niet zo eenvoudig er alléén voor te staan op een boerderij, tien kinderen groot te brengen, waarvan de jongste 11 jaar was, en allen een toekomst te verzekeren. Haar taaië werkkraft, haar grote moed, haar diep geloof en groot vertrouwen op de Heer en O.L.Vrouw hebben haar geholpen om dit zware kruis te dragen.

En in de loop van de jaren heeft zij ook reeds haar dochter Godelieve en haar zoon Rafaël, na een langdurige en onverbiddelijke ziekte, zien sterven en ten grave dragen. Wij kunnen niet vermoeden wat een pijn dat doet aan een in-goede en meelevende moeder.

Ook zij zelf werd de laatste jaren zwaar beproefd naar het lichaam. De pijnen groeiden uit tot een bijna onmenselijk lijden en totdat haar kloek hart erbij begaf.

Moge de Heer haar nu, na de lasten en vreugden van dit leven, honderdvoudig belonen en laten delen in zijn hemelse vreugde.

DIERBARE KINDEREN en KLEINKINDEREN : oprecht en van harte dank voor alles wat U voor mij gedaan hebt. Dank U, Germaine en Leon, omdat U mij in uw huis hebt opgenomen en zo goed en liefdevol voor mij geweest zijt. Het was voor mij een grote troost, in de laatste weken, onze zoon Rik nog eens terug te zien. Ik blijf voor U allen ten beste spreken bij de Heer. Blijf mij indachtig in uw gebed en blijf trouw aan mijn gelovig levensvoorbeeld.

DIERBARE FAMILIELEDEN : dank voor elke blij van genegenheid. God zegene en beware u. tot weerziens in eeuwigheid.

Akten van geloof, hoop en liefde.

De families

Lannoo, Deceuninck, Cool en Vermeulen

danken u voor uw gebed en blijken van deelneming.

Verma, Lichtervelde



† Bid God voor de ziel van Heer

Jules-Victor COOL

WEDUWNAAR van MEVROUW

Marie-Leonie LANNOO

ECHTGENOOT van MEVROUW

Silvie-Irma LANNOO

geboren te Lichtervelde den 30 Oktober 1887, en er godvruchtig overleden den 28 Februari 1946, bediend van de H. Gerechten.

Lid van de Broederschappen van het H. Hart, den H. Jozef, de H. Margarita en den Bond van 't H. Hart

— Zoo 't leven een strijd heet, is JULES een eenige strijder geweest, zelden geevenaard in moed en taaiheid, in eerlijkheid en rechtvaardigheid, in offerende goedheid en begeesterende liefde. Hij streed voor God. Zijn naam was hem driemaal heilig, zijn wet en wil aanbiddelijk, zijn zaak de allerschoonste. Godhaters durfde hij vrijmoedig tegenspreken, onverschilligen wist hij te begeesteren, ja van de ijverigen voor Gods zaak was hij de jeugdige bezielde voorman.

— Hij streed voor zijn zoo dierbaar gezin. Van jongsaf was hij een taai werker, steeds met het oog op de toekomst gericht, en belust op verovering. Met welbehagen zag hij dat zijn zaak groeide; doch rampspoed sloeg als een bliksem alles ten gronde behalve zijn taaien wil; en weldra groeide en bloeide gedoe en gezin weerom. Doch eerst en meest wilde hij dat zijn schoon gezin bloeide in eer en deugd; en deze is de schoonste luister aan de kroon van zijn leven.

— Hij streed nog voor zijn land en volk, en bij het verhaal van wat hij ervoor geleden had zwol zijn hart van fierheid, en sprankelde zijn blik van begeestering. In dezen strijd was haat hem even vreemd als onverschilligheid; doch warme liefde vervulde zijn hart, en heeft aan zijn leven zijn hoogste waarde verzekerd.

— Voorwaar dierbare overledene, U hebt een goeden strijd gestreden. Moge God daarom U de kroon der gerechtigheid toekennen.

— Lieve ECHTGENOOTE en KINDEREN, betrouwt op God bij wien ik voor U allen ten beste zal spreken.
— Beminde FAMILIELEDEN, ik zeg U allen vaarwel en dank U om uw genegenheid en gebeden.

H. Hart van Jezus, ons toekome uw Rijk. (300 d. afl.)

Druk. Achiel WATTENY-TANGHE, Lichtervelde.

Mevrouw Jules COOL, geboren Silvie LANNOO;
Heer & Mevrouw Richard COLPAERT-COOL en dochter Annie;
Eerw. Broeder Henri COOL, Missionaris Oblaaf van Maria Onbevlekt;
Heer Emiel COOL;
Heer Maurice COOL;
Meijuffer Maria COOL;
Meijuffer Godelieve COOL;
Meijuffer Germaine COOL;
Heer Gerard COOL;
Heer Michel COOL;
Heer Raphael COOL;
De familiën COOL, LANNOO, VERMEULEN en DECEUNINCK.

zeer gevoelig aan uw bliken van ge-
waardeerde deelneming en vrome ge-
beden, danken U oprecht hartelijk.

Remembered by her loving Family:

Brother: Hector Lannoo

Husband: Leon Cool (Pre-deceased)

Sons: Gerrard (Pre-deceased) and Adeline Cool

Robert (Pre-deceased) and Mary Cool

Daughters: Rachael and John (Pre-deceased) Sentz

Gabrielle and Paul LePoudre

Suzanna and Don Gust

Jean and Ray Lorenz

28 Grandchildren, 56 Great Grandchildren

and Great Great Grandchildren

FOR FRIENDS SO WISHING DONATIONS TO
THE DAVIDSON CEMETERY FUND OR
THE SASK HEART & STROKE FUND
WOULD BE GREATLY APPRECIATED
BY THE FAMILY.

*The family invites relatives and friends to
join with them for lunch and fellowship
in the Sacred Heart Parish Hall
following the committal service.*

PALLBEARERS

Grandsons:

Louis Cool, Julius LePoudre, Lynn Sentz

Don Cool, Francis Cool, Dan LePoudre

In Loving Memory Of
MARGARET COOL
July 21, 1904 - June 3, 1994

PRAYERS

Sacred Heart Roman Catholic Church
Monday, June 6, 1994, 8:00 p.m.

FUNERAL MASS

Sacred Heart Roman Catholic Church, Davidson, Sask.
Tuesday, June 7, 1994, 10:30 a.m.

OFFICIATING

Rev. Father Stephen Ripplinger

Rev. Father Leo M. Missere

READERS

Judy Fergeson, Carol Kearns

USHERS

David Cool, Art Kehler

REGISTER

Mary McLaren, Karen Beckie

GIFT BEARERS

Cheryl Ruttledge, Shirley Buchholz

ALTAR SERVERS

Trena Morisette, Angela LePoudre, Colin Buchholz

INTERMENT

Family Plot, Davidson Cemetery

Davidson, Sask.

8 Margriet en Adrienne D'Hulster, 2 eeuwelingen overzee

In het gezin van stoelenmaker Henri D'Hulster en Octavia Muylle waren er zeven kinderen. De familie woonde rond de eeuwwisseling in de Koolkampstraat - nu nummer 51 - te Lichtervelde.

Behalve één nakomeling die als kind overleed, trokken al de kinderen, René, Bertha, Emma, Margriet, Hector en Adrienne naar de VSA.

René D'Hulster vertrok als eerste in 1895 en keerde na enkele jaren terug om zijn zuster Bertha op te halen.

Deze huwde (in de States) een Oostkampenaar en zou haar hele verdere leven niet meer naar Lichtervelde terugkeren. Zij overleed in 1980 op 98-jarige leeftijd.

René daarentegen keerde in 1904 voor goed terug naar Lichtervelde, investeerde zijn in Amerika verdiende dollars in een kruideniers- en kantenzaak in de Stationsstraat, en werd de stamvader van de Lichterveldse tak van de familie.

Margriet D'Hulster, geboren te Lichtervelde op 26/10/1890¹ trok eveneens naar de VSA, en trouwde aldaar met immigrant Henri Gabriëls uit Westkapelle. Zij zou de (voorlopige) ouderdomsdeken van de familie worden en overleed op 10/05/1996, 105 jaar oud!

Zuster Adrienne, de jongste, trouwde in maart 1921 te Lichtervelde met Camiel Wieme uit Machelen-aan-de-Leie en vertrok in mei van hetzelfde jaar, ook naar Detroit. Moeder Octavia Muylle die inmiddels weduwe geworden was, ging mee. Camiel Wieme ging in het bouwvak en het gezin kreeg vijf kinderen, en tal van klein- en achterkleinkinderen.

Nog niet zolang geleden, op 21/08/1994, overleed Camiel op de leeftijd van 103 jaar.

Eenmaal weduwe, vond Adrienne het te eng om alleen in haar huis te blijven wonen, en nam ze haar intrek bij haar jongste dochter Mary in Lake Orion (Michigan). Ondanks haar hoge leeftijd is ze nog steeds helder van geest en goed te been. Zo herinnert ze zich nog duidelijk de molen die vlak bij haar huis in de Koolkampstraat stond en weet ze nog hoe deze instortte. Ze spreekt een



Adrienne D'Hulster wordt 100 jaar op 15/10/1997.

¹ Meer informatie over de 100-jarige Margriet D'Hulster is te vinden in ons jaarboek 1991.

mengeling van Engels en Vlaams.

Ook die andere honderdjarige, Hector Lannoo, herinnert ze zich: hij was een vriend van haar eigen broer Hector. De banden met het geboortedorp zijn altijd hecht gebleven. In tegenstelling tot haar zuster Bertha, is Adrienne een drietal keer naar Lichtervelde op bezoek teruggekeerd, en heel wat familieleden zijn haar ook in de States gaan opzoeken.

Adrienne D'Hulster is hiermee de derde honderdjarige in de familie en de negende honderdjarige van Lichtervelde.

oooooooooooo

Heemkundige kring Karel Van de Poele