

Het al of niet gemengd zijn van scholen was de laatste jaren een punt van discussie ter gelegenheid van de heropening der scholen op 1 september.

Dat het vroeger ook zonder moeilijkheden kon, heeft de Lichterveldse Veldschool bewezen, honderd jaar lang.

Ronny Vergote en Luc Haeghebaert rakelden één en ander bijeen over het ontstaan en het reilen en zeilen van deze bijna vergeten Lichterveldse onderwijsinstantie.

Heemkundige kring Karel Van de Poele

# Herkent u ze nog?

## Klasfoto van het eerste leerjaar van de veldschool uit 1953

Luc Haeghebaert & Ronny Vergote

In 1867 werd beslist om ten behoeve van de jongens en meisjes die op de wijk "Het Veld" woonden, een nieuwe school te bouwen. De bevolking op die wijk was immers fors gegroeid door het rooien van de bossen en het aanleggen van akkerlanden.



Het oude schoolgebouw aan de Damplasstraat.

Het bestuur van het klooster besloot om er een school te bouwen. De zusters Paulinen kregen hiervoor een stuk zaailand van 30a in cijnspacht<sup>1</sup> voor de duur van 99 jaar. Het perceel was gelegen op 3,5 km van de kerk. De eigenaars waren de Heren Henri Kervyn uit Gent, Camille Kervyn uit Sint-Michiels en Paul Kervyn uit Merendree.

Op 1 augustus 1868 werden een bewaarklas en een klas van de lagere school geopend. In 1881 werden nog twee klassen bijgebouwd. In 1905 werden de zusters eigenaar van de grond. Op 27 december 1924 werd de Veldschool aangenomen door het Gemeentebestuur. In de jaren '60 daalde de schoolbevolking er echter drastisch en werd beslist de school op te doeken. Op 30 juni 1968 gingen de laatste lessen door en in oktober 1968 werden de gebouwen en gronden in openbare verkoping verkocht. De Veldschool heeft dus precies 100 jaar bestaan.

---

<sup>1</sup> De cijnspacht, nu erfpacht genoemd, is een overblijfsel uit het feodaal stelsel. Het gaat hier om een tijdelijk genotsrecht over een onroerend goed, waarbij de pachter aan de eigenaar een jaarlijkse vergoeding dient te betalen in geld of in natura. Deze vergoeding wordt "canon" of "cijns" genoemd. De duur van de erfpacht is minimaal 27 en maximaal 99 jaar. De erfpachter mag het onroerend goed bebouwen, herbouwen, verbouwen, bebossen of ontbossen, op voorwaarde dat zijn ingrepen de waarde van het goed niet verminderen. Op het einde van de overeenkomst moet, behoudens tegenstrijdig beding, het onroerend goed in de oorspronkelijke toestand aan de eigenaar teruggegeven worden. Deze laatste is geen enkele vergoeding voor een eventuele meerwaarde aan de erfpachter verschuldigd. - NvDR.

De gebouwen zijn nog steeds te zien in de Damplasstraat en zijn omgebouwd tot drie privé-woningen.

Het ligt in de bedoelingen van de kring om in 1998 (30 jaar na haar verdwijning) het verhaal van de Veldschool uitvoeriger te beschrijven, geïllustreerd met talrijke foto's. Momenteel hebben we reeds tientallen foto's in ons bezit. Mochten er nog mensen zijn die foto's van deze school bezitten dan zouden we ten zeerste waarderen indien ze deze aan de kring zouden bezorgen. Teruggave gegarandeerd. Contactpersoon is Ronny Vergote, Molenbinnenweg 6 (telefoon: 051/72 54 03).



Het eerste leerjaar in 1953. U herkent van links naar rechts: Bovenste rij: Etienne Vandaele, Daniël Mortier, Daniël Kindt, Jackie Schotte, Roger Debusschere, Eric Cool, Raphaël Verstraete, Eric Vansteelant en Roger Vandewiele. In het midden: Gabriël Declercq, Gilbert Vanwalleghem, Eric Devoogt, Freddy Delarue, Daniël Claeys, Willy Lanssens, Willy Debel en Gabriël Velghe. Vooraan: Monique Delarue, Lena Duyvejonck, Annie Vervaele en Diana Demuynck.

De twee leerkrachten die aan de Veldschool verbonden waren, waren Zuster Marie (in de wereld: Rachel Verbeke, °Beveren 29/04/1895 †Lichtervelde 11/12/1982), die er 32 jaar les gaf en Zuster Edwarda (in de wereld Marie-Madeleine Daele), verbonden aan de Veldschool van 1943 tot 1958. Deze laatste verblijft momenteel in een rusthuis te Zwevezele.



Zij regeerden met vaste hand over de "Veldknappers".

Heemkundige