

In memoriam

Filip Van Devyvere

In iets meer dan één jaar heeft de kring drie gewaardeerde medewerkers verloren.

1 Dirk Ramboer

Op 22 december 2003 overleed in zijn woning in Luik onze gewaardeerde medewerker Dirk Ramboer. Hij werd geboren in Lichtervelde op 16 oktober 1944, studeerde aan het Torhoutse college, deed rechtsstudies in Leuven en vestigde zich uiteindelijk te Luik als advocaat aan de balie.



Dirk was niet alleen een eminent jurist, maar kon ook heel intens zijn aandacht wijden aan de geschiedenis van zijn geboortedorp Lichtervelde. De afstand tussen Luik en Lichtervelde was helemaal geen obstakel om degelijk en ver doorgedreven onderzoekswerk te verrichten. Geschiedenis, en rechtsleer waren voor hem twee niet te scheiden disciplines. Beide genoten zijn ruime belangstelling. Vanuit die gezichtshoek zijn er tien jaar lang, ieder jaar opnieuw, artikels ontstaan die we met graagte in onze jaarboeken opnamen.

Zo ook zijn laatste artikel over de Lichterveldse doopvont. Hij had er naar verlangd de definitieve gedrukte versie met zijn eigen tekst en zorgvuldig gekozen illustraties te mo-

gen ontdekken tijdens de voorstelling van ons laatste jaarboek in december 2003. Het is hem niet gegund geweest.

2 Lieve Coussée

Tijdens de voorbereiding van dit jaarboek, is ook Lieve Coussée ons ontvallen; veel te jong. Lieve was geboren op 29 april 1963 en overleed te Tielt op 26 november 2004. Zij was afkomstig uit Gits, maar had zich te Lichtervelde gevestigd en ingeburgerd. Gedurende meerdere jaren was zij bestuurslid van onze kring. Graag stelde zij haar grafisch talent ter beschikking voor illustraties in het jaarboek of voor affiches bij andere activiteiten. Maar vooral zullen we haar warme persoonlijkheid missen en het optimisme dat zij, spijs haar fysieke problemen, steeds bleef uitstralen.



3 Jos Vandeputte

Kort na de jaarwisseling tenslotte overleed onze vriend en medewerker Jos Vandeputte. Jos was geboren op 23 april 1938 en overleed thuis op 3 januari. Hij was de man met het nuchter verstand en de praktische aanpak. Op hem deed je nooit tevergeefs beroep voor het opbouwen van tentoonstellingen, verdelen van jaarboeken en de honderd-en-één klussen die een vereniging maken tot wat ze is, maar geen naam hebben. Wat wij van Jos zullen onthouden is zijn stille moed om voort te doen, ook als het minder goed ging.



oooooooooooo

Lieve, Dirk en Jos, voor alles wat je voor de kring en voor ieder van ons gedaan en betekend hebt, niet alleen als auteur of bestuurslid, maar ook en vooral als mens, zijn wij dankbaar. Wij zullen je niet vergeten.