

Nostalgie is tegenwoordig in. Wie kijkt immers niet graag naar foto's uit de oude doos? Voor wie het zich herinnert, evengoed als voor wie er niet bij waren, volgen hierna enkele beelden van verdwenen zichten, van mensen van vroeger en van gebeurtenissen uit een nog niet zo ver verleden.

Heemkundige kring Karel Van de Poele

“Beelden uit mijn kinderjaren, uit mijn jeugd zo vrij en blij
trekken somtijds kalm en rustig aan mijn peinzend oog voorbij...”
uit: “Het hutje bij de zee”, een vertaling van “Cottage by the sea” van J.R. Thomas

Herkent u ze nog?

1 De veldschool (2)

Luc Haeghebaert & Ronny Vergote

Deze klasfoto moet dateren uit de tweede helft van de jaren '50. Juffrouw Aleydis Hoor-elbeke (links op de foto) uit Ieper was toen lerares aan de Veldschool. De meeste leerlingen zijn geboren in 1947.



U herkent telkens van links naar rechts: Eerste rij (zittend): Felicien Vandaele, Marc Verhaeghe, Eric Keirsebilck, Noël Verhanneman, Daniël Casteleyn, Jeandor Priem, Eric Schotte. Tweede rij: Noël Colpaert, Daniël Mortier, Roger Priem, Noël Vanwalleghem, Daniël Cloet, Wilfried Cool, Roger Delarue. Derde rij: Christine Cool, Maria Vandenbussche, Frieda Vanclooster, Jenny Bauwens, Hilda Cloet, Christiane Vanrobaeys, Maria Vansteelandt, Monique Heydens, Liane Casier, Christiane Casier. Vierde rij: Agnes Pollet, Jacqueline Decock, Rosa Vanclooster, Monique Verhanneman, Diana Demuynck, Magda Roose, Iranda Depoorter, Magda Claes. Vijfde rij: Lena Duyvejonck, Suzanna Willaert, Christiana Schotte, Rita Bauwens, Sonja Priem, Monique Bossy, Jeanine Haeck.

Reeds in ons jaarboek 1996 verscheen een klasfoto van de voormalige Veldschool met een oproep om foto's binnen te brengen.

Heel wat foto- en documentatiemateriaal werd intussen reeds verzameld zodat de "**Geschiedenis van de Veldschool**" eerder een aparte brochure dan een artikel in het vol-

gende jaarboek lijkt te worden.

Alvast onze dank aan al wie iets ter beschikking stelde!

Fotomateriaal, documentatie of andere gegevens over de Veldschool worden nog steeds met dank aanvaard bij de twee gangmakers achter dit project:

- Ronny Vergote, Molenbinnenweg, 6 - 8810 Lichtervelde - Tel. 051/725403
- Luc Haeghebaert, Brugsebaan, 29 - 8810 Lichtervelde - Tel. 051/725540

2 Bisschop Emiel-Jozef Desmedt op bezoek in Lichtervelde in juli 1961

In juli 1961 bracht bisschop Emiel-Jozef Desmedt van Brugge een bezoek aan Lichtervelde.

Dat er bij die gelegenheid nogal wat gefotografeerd werd, zal niemand verbazen. Eén van de foto's werd genomen aan de Kortemarkstraat 41, waar tot voor kort wijlen Jean Demeulemeester woonde. Hendrik Hollez bezorgde ons niet alleen de foto, maar kon ons ook de meeste personen opnoemen. Voor de ontbrekende namen konden we terecht bij Frieda Debusschere en Georgette Ollevier, waarvoor onze dank.



Hierboven herkent U van links naar rechts: Regina Handsaeme, Françoise Caen (een vakantielogé uit Frankrijk), Jules Tytgat, Frieda Debusschere, Herna Tytgat met zoon Hendrik Hollez aan de hand, Lydie Declerck met Annie Verhaeghe op de arm, Germaine Vyaene, Magdalena Sap met Willy en Danny Verhaeghe, Jules Verkempinck, Martha Vyaene, Monseigneur Desmedt, Georgette Ollevier, Maria Maddelin met vooraan Christel Ollevier, Adrienne Vyaene, Frieda Vanderhaegen met Mieke Demeulemeester aan de hand, Eric Vanderhaegen (jongen met blonde kuif), Rita Declerck, Sonja Declerck, Henri Deroo (schilder bij de firma Remi Claeys) en Deken Antoon Demeijer.