

“Stretjeskermesse” 1938-1960

Luc Haeghebaert

Via mevrouw Erna Lefevere kregen we enkele foto's in handen van “Stretjeskermesse”. Deze foto's zijn afkomstig van wijlen Robert Hoornaert.

“Stretjeskermesse” was de naam van de wijkfeesten die er gedurende 20 jaar waren in de Torhout- en Boomgaardstraat. De kermis werd opgericht enkele jaren voor de oorlog als vervanging van de paardenkoersen die voorheen plaats hadden. Tijdstip van de kermis was de zondag vóór Lichtervelde-kermis.

Vanaf 1949 trok er een stoet uit die mocht gezien zijn en die bestond uit een twintigtal groepen. In 1951 kreeg de kermis ook twee reuzen: Lambik en Sidonie, later nog aangevuld met Suske en Wiske. In 1956 kwam daar nog Jerommeke bij. Georges Vandevelde was de ontwerper van de reuzen.

Er was ook een eigen feestliedje “*Het Lied van Straatjeskermis*” waarvan tekst en muziek van de hand van Leon Vangierdegom waren. “Burgemeester” van de wijk was gedurende deze jaren Conrard Deman die aan het kerkhof woonde. Hij werd bijgestaan door de schepenen Florent Cornil, Charles Vansteelandt en Leon Coussée (deze laatste was tevens penningmeester). Later waren Charles Vansteelandt en Leon Coussée opgevolgd door Emeric Maertens. In de wandelgangen werd dit trio “the big tree”¹ genoemd. Ze hadden zelfs een reglement voor de stoet uitgewerkt dat er als volgt uitzag:

- 1 De af te leggen weg wordt vooraf nauwkeurig vastgelegd
- 2 Alle reclame uitgesloten
- 3 De groepen krijgen elk een vast nummer
- 4 De groepsleider is verantwoordelijk voor:
 - 1 De kledingsstukken en uitrusting
 - 2 De orde in zijn groep
 - 3 De afstand tussen zijn groep en de voorgaande
- 5 De volgende personen zijn met de uitvoering belast:

Conrard Deman	algemene aanwerving
Maertens Emeric	openbare werken
Cornil	financiën
- 6 Geen drank op het werk
- 7 Nota's en rekeningen achteraf in te dienen bij Mr Cornil

¹ “Tree” in plaats van “three”; de schrijffout is origineel.

- 8 Uitgaven vooraf te bespreken met de *big tree*
- 9 200 - 250 fr. per groep
- 10 Stipt de richtlijnen die algemeen aanvaard werden, opvolgen
- 11 Geen leden-herbergiers kunnen ooit buiten de omloop aanvaard worden

In 1959 zorgde onenigheid binnen het organiserend comité ervoor dat de kermis niet meer doorging. Met het overschot van de kas werd in 1960 nog een koers georganiseerd en daarna was het definitief afgelopen met wat één van de meest enthousiaste wijkkermissen van onze gemeente was.

We bedanken Georges Vandevelde, Karel Vangheluwe en Denise Vancoppenolle voor de toelichtingen die ze gaven. Onderstaande foto's (we hebben uit het ruime aanbod de kwalitatief best reproduceerbare moeten kiezen) geven een sfeerbeeld van de stoet. Op het einde vindt U een programma van de stoet en de tekst van het liedje.



De 9 provinciën, uitgebeeld door 9 paarden.



"De heer burgemeester"

"Cavalerie Légère": U herkent Robert Hoornaert, Omer Debruyne en Urbain Mortier.



"De mooie molen"



"Sambameisjes"



"De Ijslandvaarders"



"De schutters van 1830"



"De Lustige Harlekijntjes"



"Reuze-match in de ring"



“Op Hollandse klompjes”



“De kantwerksters”

“Cirk Fly Tox” (Maurits Vandavelde en Leon Cappelle)

“Ons internationaal rennerskorps klaar voor de start op de kasseien”

Heemkundige kring Karel Van de Voele

Orde van de Stoet



Voorop : Het Vaandel van Straatjeskermis.

- 1. De Negen Provinciën.**
- 2. De Muziekmakers.**
- 3. Ons Internationaal Rennerskorps.**
- 4. Cavalerie Légère.**
- 5. Op Hollandse Klompjes.**
- 6. Het Regiment Kanonniers zonder solde.**
- 7. De Lustige Harlekijntjes.**
- 8. Reuze-match in de ring.**
- 9. De Lustige Kaarters.**
- 10. Kantwerksters.**
- 11. De IJslandvaarders.**
- 12. De Virtuoes met het mes.**
- 13. Boerenbruiloft.**
- 14. Schutters 1830.**
- 15. Vinkeniers « De Verenigde Vrienden ».**
- 16. F. C. Lichterveelde for ever.**
- 17. Jamba meisjes.**
- 18. De Mooie Molen van 1930.**
- 19. Cirk « Fly-Tox ».**
- 20. De Heer Burgemeester met hofhouding.**

Druk R. Coussement-Vandewalle Lichterveelde

Het Lied van Straatjeskermis

T. en M. : L. Vangierdegom.

1

't Is kermis in ons straatje !
Hoor eens wat een rumoer !
De pic-up draait een plaatje,
Een polka of vals op toer !
't Wemelt van bonte kleuren
Gans 't straatje is versierd.....
't Begint met zotte keuren,
als straatje kermis viert !

REFREIN :

Ei, ei, ei ! 't Is kermis in ons straatje !
Kom maar bij, papaatje en mamaatje ;
Wees vrolijk en blij ; zet uw zorgen op zij !
Ons straatje is in feest
Kom, viert maar om ter meest !

2

Gans 't straatje staat op sprieten.....
De vrouwtjes aan de praat.....
Siska zegt tegen Wieten.....
« Ach ventje, wees niet kwaad !
Ik was er u vergeten
Hier is mijn porte-monnaie :
Wij zitten zonder eten,
Loop naar Costers om paté ! »

3

't Wordt late en in 't straatje
draait men de lampen uit
Daar gaat een laatste plaatje
en 't liedje is uitgefluit
Het feestje is weer verlopen
in Vlaamse deftigheid
tot 't jaren 't is te hopen
dat gij er al nog zijt.

Heem!



De reuzenfamilie gekiekt op de koer van "Den Hoepel".

Heemkundige kring Kare