

Voorwoord bij het elfde jaarboek

Filip Van Devyvere

De positieve respons op de jubileumuitgave van vorig jaar ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van onze kring, was voor ons een duidelijke aansporing om op de ingeslagen richting verder te gaan.

Daarom ligt het elfde jaarboek nu weer voor U in dezelfde recto-verso druk als vorig jaar. Wij hopen dat het weer dezelfde bijval mag genieten.

Naast andere bijdragen die het lezen overwaard zijn, betreffen de opgenomen artikels voornamelijk twee thema's (waarover uiteraard nog lang niet alles gezegd is), die de Lichterveldenaar zowel als de lezer van buiten de gemeente bijzonder zullen interesseren, namelijk:

- Emigratie en emigranten naar Noord-Amerika
- Het ontstaan van de plaatselijke politieke tegenstellingen weerspiegeld in het verenigingsleven en weergegeven in de verkiezingsuitslagen van weleer.

Aanvullende informatie, zowel als eventuele rechtzettingen, worden met dank op de redactie aanvaard.

Tenslotte weze opgemerkt dat een tweetal van de vorig jaar beloofde bijdragen dit jaar wegens tijds- en plaatsgebrek dienden tot 1996 uitgesteld te worden. Wij rekenen op uw begrip.

Veel leesgenot !!

Voorgevel van "Den Trolley"

Steven Wilsens

