

Historiek van eigenaars en bewoners van het lokaal “Den Trolley”

Luc Haeghebaert

1 Inleiding

Ieder jaar wordt er in ons jaarboek een tekening opgenomen van een Lichtervelds onderwerp. Dit jaar viel ons oog op een tekening van de bekende tekenaar "Steven" van het Nieuwsblad die ons lokaal “Den Trolley” speciaal voor de Heemkundige Kring tekende¹. In het bestuur werd toen geopperd dat die tekening best vergezeld werd van een tekst met een korte historiek. Ondergetekende besloot dit te doen omdat het toch maar een half dagje werk zou zijn. Dit was echter een grondige misrekening want onderstaande tekst is de neerslag van een vijftal dagen opzoekwerk in het gemeentearchief Lichtervelde, rijksarchief Brugge, kadaster Brugge en van bezoeken aan de familie Kinds-Vandecaveye. We vermoeden dat er nog meer informatie te vinden is o.a. in het rijksarchief te Brugge en Beveren-Waas maar de beperkte tijd waarin deze tekst moest gemaakt worden liet niet toe nog verder te speuren. Misschien komt er ooit nog een aanvulling op onze tekst.

2 De voorgeschiedenis

Hoe oud het huis precies is, konden we niet exact nagaan, maar we beschikken wel over bewijzen dat het er nog niet was ca. 1775. De bovenste kaart op de volgende pagina is een kopie uit de kaart van Ferraris die gemaakt werd in opdracht van de Oostenrijkse overheid tussen 1771 en 1778. U ziet duidelijk dat er toen tussen het kruispunt Koolskampstraat-Zwevezelestraat en de Kauwenteynestraat geen enkel huis stond aan de rechterkant. Volgens het “Heerlijke Renteboek” van 1780 behoorde het stuk land (perceel 303) toe aan “*Jan Chys filius Marijn west daer aen een stuck land met een meersselleken aende zuydsijde mede gaende tot jegens de beke ende daer over paelende jegens jacobus antone logghe hovenierhof...*”². Er stond dus toen ook nog geen huis op het perceel. We zien ook dat er toen slechts 2 percelen waren tussen de Koolskampstraat en de Kauwenteynestraat. Op de volgende pagina ziet U onderaan een kopie van de kaart van het Heerlijke Renteboek.

Wanneer het huis precies gebouwd werd, konden we, zoals reeds gezegd, niet exact nagaan, maar we vermoeden dat het tussen 1815 en 1820 zal geweest zijn. We weten in ieder geval zeker dat in 1829 het huis eigendom was van Carolus Everaert uit gegevens bewaard in het kadaster³.

¹ Met dank aan de heer Steven Wilsens uit Kuringen.

² Met dank aan de heer Jozef Feryn.

³ Met dank aan de heer Roland Fiems, werkzaam in het kadaster.



Detail uit de kaart van Ferraris (1770-77); © Gemeentekrediet van België.

Op beide kaarten werd het betrokken perceel zwart ingekleurd.



Kaart uit het Heerlijke Renteboek (ca. 1780)

3 De familie Everaert

Wie was nu precies die Carolus Everaert?

Hij was geboren te Lichtervelde op 26/02/1780 als zoon van Karel-Ignatius Everaert en Barbara Tack. Hij huwde ca. 1805 te Drongen met Maria-Theresia Devreese en bleef daar wonen tot in 1814. Hij was de broer van koster Ivo-Benoit Everaert. In het bevolkingsregister van 1814, bewaard in het Rijksarchief te Brugge, vinden we het gezin helemaal achteraan terug omdat ze toen pas heel recent terug naar Lichtervelde kwamen wonen. Het gezin, dat toen 2 kinderen telde, kwam toen inwonen bij Karel-Ignatius Everaert in de Zwevezelestraat, 58. We vermoeden dat dit niet dezelfde plaats is waar zich thans "Den Trolley" bevindt, maar dat het iets verder in de straat moet geweest zijn. Maar het is ook mogelijk dat het wel hetzelfde huis is als de volkstelling op een heel andere manier werd uitgevoerd dan de latere, maar dit lijkt ons niet waarschijnlijk. De familie was nog maar pas in Lichtervelde toen het jongste kind geboren werd want het was bij de volkstelling van 1814 precies één dag oud. Karel-Ignatius Everaert, die landmeter van beroep was, overleed op 13/06/1822 en woonde toen nog steeds in de Zwevezelestraat, 58. Zijn echtgenote, Barbara Tack, overleed op 12/01/1835 en woonde toen in "*ten huuse van Anna Therese Reygaert*". In 1814 staat Carolus Everaert vermeld als timmerman; in 1822 is hij zaakwaarnemer. Wellicht kocht hij omstreeks 1820 het perceel in de Zwevezelestraat en bouwde hij er het huis dat er in 1829 zeker al was. In de Atlas der buurtwegen van 1841 zien we dat het stuk grond uit twee percelen bestond, het huis en de tuin, bij het kadaster bekend als Sectie C nrs. 85 en 86. Bemerkt ook dat het er toen nog maar één huis stond tussen de Koolskampstraat en de Kauwenteynstraat. Als eigenaar van de twee percelen staat vermeld "Everaert Charles, agent d'affaires" alhoewel hij reeds 2 jaar overleden was. Uit de koopacte van 1895 weten we dat het huis in 1841 overging naar Justina Everaert door een uitspraak van de rechtbank van eerste aanleg te Brugge op 02/08/1841. Deze acte bevindt zich waarschijnlijk in het Rijksarchief te Beveren-Waas maar we hadden niet meer de tijd om ze op te sporen.

De familie Everaert zou eigenaar blijven van het huis tot in 1895.

Hoe zag die familie er nu uit ?

Carolus Everaert	°Lichtervelde 26/02/1780	†Lichtervelde 29/11/1839	timmerman (1814) zaakwaarnemer (1822, 1839)
Maria-Theresia Devreese	°Drongen 1781	†Lichtervelde 24/08/1851	
Everaert Julie	°Drongen 22/07/1809	†Lichtervelde 03/10/1889	winkelierster
Everaert Pauline	°Drongen 23/02/1812	†Lichtervelde 08/05/1896	winkelierster
Everaert Dominica	°Lichtervelde 1814	?	winkelierster
Everaert Justina	°Lichtervelde 06/05/1822	†Lichtervelde 11/12/1900	winkelierster

Carolus Everaert overleed op 29/11/1839 om 6 uur 's morgens in zijn woning. Vermeldenswaard is ook dat hij van 1826 tot 1830 greffier was van de Sint-Sebastiaansgilde. Na zijn overlijden bleef iedereen in het huis wonen. Eigenaardig is wel dat het huis door een uitspraak van de rechtbank van eerste aanleg toegewezen werd aan de jongste dochter

Justina. Waarom dit precies via het gerecht moest gebeuren, konden we niet nagaan, maar grote ruzie kan er in ieder geval niet geweest zijn want de andere zusters bleven in het huis wonen. Was het misschien omdat Justina nog minderjarig was? We weten het niet.

De eerste verandering in het gezin is het overlijden van moeder **Maria-Theresia Devreese** op 24/08/1851 om 10 uur 's avonds in haar woning.

Op 17/12/1855 verhuist de oudste dochter, **Julie Everaert**, die toen al weduwe was van koopman Petrus Frederic Dekeyser (°Izegem 13/9/1805) naar Gent. Waarschijnlijk was ze bij haar huwelijk op 17/09/1834 al verhuisd, maar kwam ze terug toen ze al heel vroeg weduwe werd. Op 14/07/1883 keert ze terug uit Sint-Denijs Westrem om 6 jaar later te Lichtervelde te overlijden. Ze overleed in het huis van Coletta Capelle om 22.30 uur op 03/10/1889 alhoewel ze volgens het bevolkingsregister ingeschreven was in de Zwevezelestraat.

Dominica Everaert verhuisde in 1857. We vonden geen huwelijksacte van haar terug.

Belangrijk om te vermelden is ook dat er in 1872 een logé opgenomen werd in het huis. Wellicht deden Pauline en Justine dit om hun inkomen te verbeteren. Die logé was niemand minder dan notaris **Jan Edmond Desaegher**. Hij kwam uit Ieper op 5 januari 1872 en bleef er wonen tot 25 april 1874 toen hij naar de Gildhofplaats verhuisde.

Pauline Everaert bleef steeds in het huis wonen en overleed er op 09/05/1896 om 4 uur in de namiddag.

In 1895 verkocht **Justine Everaert** het huis aan de gebroeders Louis en Aimé Decock, paardenhandelaars te Torhout, maar ze mocht er wel blijven wonen tot 01/05/1897. We vermoeden dat ze toen verhuisde naar de Damplasstraat omdat ze er op 11/12/1900 om half negen overleed.

De dochters Everaert hielden steeds winkel, maar in welke producten het precies was, konden we moeilijk nagaan. Misschien waren het textielproducten omdat Justine bij haar overlijden naaister was. We mogen daar echter niet te veel aandacht aan schenken omdat de meeste alleenstaande oude vrouwen als naaister ingeschreven staan in het bevolkingsregister. Wellicht verkocht Justine het huis omdat ze in geldnood verkeerde. Het zal in die tijd niet gemakkelijk zijn om als oude alleenstaande vrouw te kunnen overleven. Ze had immers geen directe familie meer waarop ze kon terugvallen. De eigendom bestaande uit "een woonhuis met stalling en 9a 14ca erve" werd op 15/03/1895 verkocht voor 3800 frank.

Enkele documenten i.v.m. de familie Everaert⁴.

⁴ Met dank aan de heer Albert D'Heedene voor alle bidprentjes hier afgedrukt.

Hy was God en de menschen aengenaem en syne gedagtenis is in zegening. Eccl. 45. 1.

✠

BID VOOR DE ZIEL

VAN

CAROLUS EVERAERT,

ZAEKWAERNEEMER TE LICHTERVELDE,

*Aldaer gebooren den 26 Februarius 1780,
en overleeden den 29 November 1839.*

Hy heeft in vrede en rechtvoerdigheid gewandeld. MALACH. 11. 6.

Hy is uyt het leeven gescheyden..., de gehougenis zyner dood tot een voorbeeld van deugden en kloekmoedigheid agterlaetende. 2. MACH. VI. 31.

Myn kind, dat uw hert myne onderrigtingen bewaere. PROV. III. 1.

Wy hebben hem bemind, laet ons hem niet verlaeten voer alsoer wy hem doer onse gebeden en goede werken in het huys des Heeren geleyd hebben. ANNA. PAR. TEROS.

R. J. P.

Gedrukt by D. Vanhee, te Rousselacre.

Het is een heilig en zalig gedacht van de overleedenen te bidden opdat zij van hunne zonden ontslagen worden. MACH.

✠

Bid voor de Ziel

van

PAULINA EVERAERT,

DOCHTER VAN

Karel en van Maria Theresia Devreese.

Geboren te Drongen den 23 Februari 1812.
Overleden te Lichtervelde den 8 Mei 1896.

—>:|:|<—

Zalig deze die met verdueligheid lijdt, zij zal de kroon des levens ontvangen die God beloofd heeft aan dezen die Hem beminnen. H. JAC. I, 12

Zij heeft de beproevingen verdragen met volkomene overgeving aan Gods wil, versterkt door dit troostelijk woord van den Apostel: de Heer beproeft dezen die hij bemint. H. HIER.

O Heer, wees mij genadig volgens uwe groote barmhertigheid.

Wij weten dat wij, na dit leven, een huis hebben dat van geene menschenhanden gemaakt is, eene eeuwige verblijfplaats in het rijk der Hemelen.

HH. Herten van Jesus en Maria, weest mijne toevlucht. (300 dagen af.)

R. I. P.

Lichtervelde, drukk. J. Blouw-Bogaerts.

4 De familie Vermeersch

Zoals hierboven reeds geschreven mocht Justine Everaert tot 01/05/1897 in de woning blijven wonen. Enkele weken voordat deze overeenkomst afliep, verkochten de gebroeders Decock uit Torhout het huis aan Richard Vermeersch, koopman en winkelier te Lichtervelde, voor de som van 4500 frank.

Het gezin Vermeersch zal wellicht kort nadien zijn intrek genomen hebben in hun nieuwe woning. Voorheen woonden ze in de Statiestraat. Richard Vermeersch, zoon van Carolus en Julia Vandebroucke, was op 13/12/1888 gehuwd te Gentbrugge met Marie-Eulalie Vandevelde die echter wel in Lichtervelde geboren was.

De familie zag er als volgt uit:

Richard Vermeersch	°Lichtervelde 01/06/1867	†Lichtervelde 27/09/1935	koopman
Marie Vandevelde	°Lichtervelde 08/03/1864	†Lichtervelde	
Vermeersch Julie	°Lichtervelde 24/06/1890	†Lichtervelde 18/09/1894	
Vermeersch Elvira	°Lichtervelde 26/01/1892	?	

Vermeersch Germaine	°Lichtervelde 26/04/1895	?
Vermeersch Gaston	°Lichtervelde 14/03/1897	?
Vermeersch Gabrielle	°Lichtervelde 20/08/1899	?
Vermeersch Lucia	°Lichtervelde 09/12/1901	†Lichtervelde 30/04/1924

Vermeersch had het wellicht op financieel vlak niet al te gemakkelijk want op 23/11/1901 moest hij een lening aangaan van 6000 frank bij Albert Demunster, zaakhandelaar te Lichtervelde en op 1 oktober 1902 verkocht hij zijn eigendom aan Leo Vandecaveye voor 7000 frank.

De waarde van het huis was dus in 7 jaar tijd bijna verdubbeld. Van die 7000 frank moesten er wel 6000 terugbetaald worden aan Albert Demunster.

Het gezin Vermeersch-Vandeveldde vertrok dan naar Roubaix op 23/10/1902, maar zou op 29/09/1923 terugkeren naar Lichtervelde. Tot 01/07/1924 woonden ze in de Beverenstraat 197, daarna tot 01/06/1927 in de Statiestraat 129 bis om tenslotte in de Beverenstraat 216 te belanden, bij zijn neef brouwer Alfons Devos. Richard Vermeersch overleed daar op 27/09/1935.



5 De familie Vandecaveye

De familie Leo Vandecaveye-Gotelaere kwam zich vestigen in Lichtervelde op 21/05/1894 in de Statiestraat 444, waar voorheen Leonard Spiesens gewoond had. Zijn weduwe Rosalia De Bon vertrok op 12/10/1893 naar Mouveaux in Frankrijk. De familie Vandecaveye was afkomstig uit Zwevezele waar Leo zich waarschijnlijk na zijn huwelijk (07/11/1892) gevestigd had. Hijzelf was afkomstig van Wingene en zijn vrouw van Egem. Ook Leo's vader David Vandecaveye, weduwnaar van Sylvie Dombrecht vergezelde het gezin, net als Emmerence Vandecaveye, wellicht een zuster van Leo. Het gezin bleef echter niet lang in de Statiestraat wonen want bij de volkstelling van 1901 woont het gezin in de Hoogwielkestraat nabij de smidse van Beernaert. Als beroep vinden we dan terug: koopman in konijnen. Op 01/10/1902 koopt Leo de woning in de Zwevezelestraat en precies één maand later vestigen ze zich definitief in dit huis. Vanaf 1905 stond het huis niet meer alleen want toen werd het huis gebouwd waar momenteel Achiel Vandewiele woont. Bouwheer en eigenaar was Henri Vandekerckhove-Samyn.

Het gezin zag er als volgt uit:

Vandecaveye Leo	°Wingene 21/02/1869	†Lichtervelde 19/06/1906	koopman
Gotelaere Sylvie	°Egem 25/10/1863	†Lichtervelde 30/03/1955	winkelierster
Vandecaveye Leon	°Zwevezele 28/08/1893	†Lichtervelde 02/09/1945	kleermaker
Vandecaveye Aloïs	°Lichtervelde	†Deinze	handelsbediende

Vandecaveye Maria.	23/09/1895 °Lichtervelde 01/05/1897	22/05/1972 †Torhout 14/10/1989	kantwerkster
Vandecaveye Marg.	°Lichtervelde 14/12/1898	†Lichtervelde 18/07/1917	
Vandecaveye George	°Lichtervelde 25/07/1900	†Lichtervelde 07/08/1900	
Vandecaveye Emilie	°Lichtervelde 10/09/1901	†Torhout 19/06/1988	winkelierster
Vandecaveye Gerard	°Lichtervelde 14/02/1903	†Roeselare 02/10/1980	koperslager



Leo Vandecaveye



Sylvie Gotelaere

Stamvader **David Vandecaveye** overleed op 30/01/1905. Zijn zoon **Leo** volgde reeds een jaar later, nl. op 19/06/1906, amper 37 jaar oud. Volgens Magda Vandecaveye zou de doodsoorzaak leukemie kunnen geweest zijn. Hij sukkelde in ieder geval met zijn bloed. **Leon Vandecaveye** huwde op 07/02/1923 met Lia Coussée en ging zich vestigen als kleermaker in de Neerstraat 49. We vinden terug dat hij op 11/01/1926 verhuisde naar Overpelt waar hij een tijdlang als douanier werkzaam was. Dit was echter geen al te best betaalde job zodat hij na enkele jaren terugkeerde naar zijn geboortedorp. Bij zijn overlijden op 02/09/1945 woonde hij in café Sint-Michiël op de Markt. Zijn twee kinderen Raphaël en Marie-Jeanne wonen thans in Waregem. **Aloïs Vandecaveye** huwde te Brugge met Clementia Migom en ging zich in 1925 vestigen te Kaulille als douanier. Net als zijn broer oefende hij dit beroep niet lang uit en werd handelsvertegenwoordiger. Zijn zoon Jozef woont thans in Astene.

Maria Vandecaveye huwde in 1936 met Eugeen Vanwynsberghe en ging naar Torhout wonen.

Emilie Vandecaveye bleef ongehuwd en woonde heel haar leven in hetzelfde huis. Ze hield er winkel in kruideniers- en metaalwaren tot heel kort voor haar dood in 1988. Vanaf

30/03/1955, het overlijden van haar moeder, woonde ze er alleen. **Gerard Vandecaveye** huwde in 1940 met Gertrude Goddyn en bleef loodgieter van beroep.

Toen Emilie Vandecaveye overleed op 19/06/1988 kwamen er geen nieuwe bewoners en bleef het huis leeg staan. Toen de Heemkundige Kring begin jaren '90 op zoek was naar een lokaal werd contact gezocht met de huidige eigenaars of ze niet bereid zouden zijn om het huis ter beschikking te stellen van de kring. Het kwam tot een akkoord en zo zit de heemkundige kring nu al sedert 01/02/1991 in één van de oudste huizen van Lichtervelde. Het lokaal kreeg de naam "Den Trolley" naar de Lichterveldse uitvinder Karel van de Poele die het trolleysysteem uitvond. Er is een gelegheidscafé in onder gebracht dat éénmaal in de maand open is, nl. de tweede zondag. De maandelijkse vergaderingen gaan er door en er is tevens een museum in gevestigd waar alles i.v.m. Lichtervelde bewaard wordt en waar oud gereedschap tentoon gesteld wordt. Regelmatig komen er nog nieuwe giften binnen.

De onderstaande illustraties werden ons ter beschikking gesteld door Jozef Vandecaveye en Albert D'Heedene. Dank ook aan Magda Vandecaveye voor de mededeling informatie.



† BID GOD VOOR DE ZIEL VAN HEER

Leon VANDECAVEYE

echtgenoot van Vrouw Lia COUSSÉE

geboren te Swevezele, den 28 Oogst 1893 en haastig overleden te Lichtervelde, den 2 September 1945. Hem werd het H. Oliesel toegediend.

Lid der broederschappen van het H. Hart en H. Jozef. Hij was Oudstrijder en Invalid van den oorlog 1914-18.

Kort is het leven van den mensch en onbestendig zijn dagen hierbeneden. Zoo dikwijls als ge een mensch sterven ziet, gedenk ook dat gij eens dien weg zult opgaan, want reizigers zijn we en pelgrims op de wereld. Zooveel waren blij te moede in den morgenstond en welvarend op den middag, doch 's avonds was er gewezen in huis omdat een menschenziel te Gode was gegaan.

In dagen van droefheid hebben we verlangd naar de vreugde van den volgenden morgen en ook die dag bracht naast vreugde ook zijn smart mee, want ieder huis is met een kruis geteekend. Een kommersloos geluk is slechts ons erfdeel in de andere wereld.

Hard was zijn leven onder de vier jaren van den oorlog. Kommervol de dagen toen hij steeds in eigen lichaam voelde de sporen dier jaren van ellende, toen hij zich steeds bedreigd wist met een zware heelkundige bewerking, die wellicht het einde kon beteekenen. En toen een nieuwe oorlog hem zijn jongen ontrukte steeg de ellende ten top, bitter genoeg en zwaar om een vaderhart te breken...

Mijn dierbare Echtgenote, hebt dank om uw trouwe liefde. Plots was mijn heengaan en treurig uw thuiskomst. God weze uw sterkte en onze kinders uw troost. **Bemilde Kinders**, God verhoorde mijn gebed. Weer waren we allen samen. Te vroeg kwam de scheiding. Doch Gods wil geschiede. Weest moeders troost en bidt voor vader. **Mijn dierbare Moeder en Familie**, u zeg ik allen vaarwel. Na dit kortstondig leven vinden we elkander terug.

Jezus, Maria, Jozef, (7 j. en 7 q.)

†
BID VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER

ALOIS HECTOR VANDECAVEYE

echtgenoot van mevrouw Clementine MIGOM

geboren te Lichtervelde op 23 september 1895 en godvruchtig overleden te Deinze (kliniek) op 22 mei 1972, gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke zegen.

Wij danken God dat Hij ons het grote geluk schonk een echtgenoot en een vader zolang hij ons te mogen houden.

Nu, op dit uur van scheiden buigen wij ootmoedig het hoofd in kristelijke gelatenheid.

Bij zijn sterfbed staan de jaren van zijn leven ons weer helder voor de geest. Een leven dat voor hem soms hard is geweest. Toch hield hij het hoofd rechtop en stond hij steeds klaar om met raad en daad de medemens bij te staan.

In de laatste dagen van zijn leven, getekend door de slopende ziekte, waarvan hij de noodlottige afloop voelde naderen, maakte hij het door zijn kranige houding, zijn omgeving zo licht mogelijk en verborg hij zijn leed achter een glimlach.

Dierbare echtgenote: Heb dank voor de zorgen en de toewijding, die je, zelf verzwakt door ziekte, mij hebt geschonken. We hebben samen veel te kort kunnen genieten van wat onze kinderen voor ons hadden verwezenlijkt, maar Gods wil geschiede...

Dierbare kinderen en kleinzontje: Dank voor alles en zorg voor Mama en Oma, zoals jullie het

Kind van Maria, kind des Hemels. (H. Bern.)

† Bid voor de Ziel van Margarita-Maria VANDECAVEYE

dochter van

LEO en SYLVIA GÖTELAERE

geboren te Lichtervelde, den 14 December 1898 en aldaar overleden, den 18 Juli 1917.

Zij was lid der Broederschappen van het H. Hart, van St Joseph en van de Congregatie van O. L. V.

God sprak tot Abraham: Neem uw kind dat gij zoo teer bemint, en breng het mij tot offer. (GEN. XXII.) En de moeder stortte bittere tranen (TOB. X, 3) en terwijl de moeder weende, de engelen begonnen hunne vreugdezangen, en het kind vloog hemelwaarts. H. AUG.

Lief kind, gij zijt verdwenen gelijk eene bloem die 's morgens ontluikt, toelachend en vol glans, en die 's avonds haar hoofd buigt en zachtjes sterft.

H. GREG. NAZ.

Zij was godvrezend en vol geloof; en alwie het gegeven werd de schoonheid van hare ziel te kennen en de goedheid van haar herte, betreuren en beweenen haar. H. GREG. NAZ.

En omdat zij God aangenaam was, moest zij door de kwellingen beproefd worden. Zij leed veel pijn, maar verdroeg ze met onderwerping en blijdschap, uit liefde voor God. TOB. MACH.

Diep beproefde maar christene Moeder, heb dank voor alle uwe liefde en zorgen, dank voor uwe goede lessen en voorbeelden. Lieve Broeders en Zusters droogt uwe tranen af; de mijne ook zijn reeds afgedroogd want ik verheug mij bij den Heer. En gij mijn duurzame Broeder, die nog in ballingschap verblijft, zoo geerne had ik U hier wedergezien; God heeft het anders gewild, zijn heilige wil zij gebenedijd!; in den hemel, ons eeuwig vaderland, zal ik voor U bidden.

Zoet Hert van Jesus, wees mijne liefde. (500 d. afl.)

Zoet hert van Maria, wees mijne zaligheid. (500 d. afl.)

Lichtervelde druk. Sintobin-Yperman.



Dank U Heer om het mooie leven van

JUFFROU EMELIE VANDECAVEYE

dochter van de Heer Leo VANDECAVEYE
en Mevrouw Sylvie GÖTELAERE

geboren te Lichtervelde op 10 september 1901
en overleden te Torhout op 19 juni 1988.

In de vroege ochtenduren van een zonnige lentedag heeft onze geliefde tante ons verlaten.

Allen die Emelie kenden zagen haar als een gastvrije en werkzame vrouw.

Jarenlang zorgde ze met veel liefde voor haar hoogbejaarde moeder.

Ze was steeds bezorgd over het wel en wee van familieleden en vrienden.

Tot voor enkele maanden bediende ze nog de mensen in haar winkelje.

Ze hield van haar tuintje dat ze met de beste zorgen opknaptte.

Uiteindelijk begaven haar krachten en werd een opname in het ziekenhuis noodzakelijk.



Dank U, Heer, voor het mooie leven van

GERARD VANDECAVEYE

Meester-Loodgieter

Echtgenoot van Gertrude Goddyn

geboren te Lichtervelde op 14 februari 1903 en godvruchtig overleden te Roeselare op 2 oktober 1980.

Niemand verwachtte dat vader - die niet oud wilde worden - zo plots zou heengaan. Om de pijn van het afscheid te verzachten, laat ons denken aan hem als echtgenoot, vader, grootvader, familielid, vriend, stielman.

Hij kon - op enkele dagen na - terugblikken op veertig jaar gelukkig huwelijksleven. Voor zijn kinderen was hem niets te veel. Van zijn kleinkinderen hield hij zielsveel. Zij hebben hem zoveel mooie uren bezorgd en zullen ongetwijfeld zijn plagerijen missen. Hij hield van zijn gezin en van de familie. Dankbaar sprak hij elke dag over hen, die hem gedurende zijn



De kinderen Maria, Gerard, Emilie en Aloïs rond moeder Sylvie.



Van links naar rechts: Gerard, een Duits soldaat, Emilie, Leon en moeder Sylvie. Bemerkt het koffiebranden aan de Leuvense stoof.

6 Bibliografie

6.1 Privéverzamelingen

Albert D'Heedene:	bidprentjes
Jozef Feryn:	kopie van "Heerelijcken Rente-Boek der heerelijkhede, baronnie ende prochie van Lichtervelde" (1780)
Magda Kinds-Vandecaveye:	koopakten van het huis uit 1895, 1897, 1902
Georges Vandewalle:	bidprentjes

6.2 Archieven

Gemeentearchief Lichtervelde:	Atlas der buurtwegen Bevolkingsregisters Registers van Burgerlijke stand
Rijksarchief Brugge:	Bevolkingsregister 1814, 1829 Notariële akten van Notaris Vanhee (depot Masureel)
Kadaster Brugge:	opzoekingen door de heer Roland Fiems

Heemkundige kring Karel Van de Poele