

Woord vooraf

Filip Van Devyvere

Na weer een jaar voorbereiding is het negende jaarboek af en klaar voor de lezer.

Aangemoedigd door het succes van de vorige jaarboeken en door het stijgend aantal leden en lezers, hebben wij gemeend er goed aan te doen het jaarboek in een meer aantrekkelijk lettertype te publiceren. Wij zijn ervan overtuigd dat de nieuwe vormgeving in de smaak zal vallen.

Tevens wordt in dit jaarboek gestart met twee nieuwe reeksen, die wij hopen in de komende jaren aan te vullen tot één geheel.

Eén ervan is de reeks rond de gemeenteraadsverkiezingen vanaf 1830, van de hand van secretaris Luc Haeghebaert, de andere loopt onder de titel "WIE HERKENT ZE NOG?". In deze reeks is het de bedoeling jaarlijks één of meer oude groepsfoto's van verenigingen, jubilea, fanfares en dergelijke meer, af te drukken. Lezers die geïnteresseerd zijn in het recente verleden van onze Lichterveldse gemeenschap zullen zeker in beide reeksen gemakkelijk de link kunnen leggen naar nu nog levende figuren, en naar bestaande groeperingen.

Daarnaast bevat deze uitgave weer een aantal artikels, geschreven door mensen van eigen bodem over het recente en verdere verleden van onze gemeente. Velen hebben hier rechtstreeks of onrechtstreeks aan medegewerkt, en het bestuur van de heemkundige kring wenst hierbij dan ook allen te bedanken die materiaal uit privé verzamelingen ter beschikking stelden als documentatie of illustratie bij de hiernavolgende artikels.

Het is onze wens dat dit negende jaarboek weer een ruime verspreiding kent en dat er in de huisbibliotheek een plaatsje voor ingeruimd wordt.

Veel leesgenot !



HEIHOEKKAPEL

De Heihoekkapel, getekend door wijlen Arseen Vangierdegom