

Lichtervelde vroeger en nu

Geert Coussement

Gezien het succes na onze publicaties in de twee vorige jaarboeken, plaatsen wij nu weer enkele oude dorpszichten die we vergelijken met de toestand anno 1989. Dit jaar kozen we het begin van de Stationsstraat aan het vroegere Gildhof, het begin van de Beverenstraat en het begin van de Koolskampstraat. De oude gezichten dateren van omstreeks 1905-1910.

De Stationsstraat aan de Neerstraat



Foto 1: Dit beeld werd genomen waar nu de Astridlaan begint. De huizen rechts werden afgebroken bij het aanleggen van de Astridlaan omstreeks 1935. Helemaal links merk je de ijzeren pomp van het "Gildhof". Het huis erachter is de accordeonfabriek van Felix Callewaert. ernaast was café "De Karpel", nu bakkerij Volcke. Let op het opschrift "In den goedenkoop" bij L. Govaere en op de reclameaffiche van een spaarkas aan het raam.



Foto 2: Op 26 oktober 1917 had een nachtelijk bombardement plaats, waarbij de woning van Felix Callewaert ernstig werd beschadigd. Vandaar het andere uitzicht van de "Accordeonfabriek". Het zwarte schijfje links onderaan duidt de plaats aan waar de vroegere pomp van "'t Gildhof" stond.

De Beverenstraat bij het begin



Foto 3: Enkel de middenstrook van de Beverenstraat was verhard. Van voetpaden was er helemaal geen sprake. Het hoge huis links was de apotheek Vandeputte. Rond het huis, centraal te zien op de foto, stond een omheining. Let ook op de lantaarn voor dezelfde woning. Rechts in het uitstalraam van de woning van Felix Callewaert zijn er enkele accordeons en een grammofoon te zien.



De Koolskampstraat op het kruispunt met de Zwevezele- en Pottierstraat



Foto 5: Het begin van de Koolskampstraat met links het woonhuis van wijlen Arthur Vandevelde. Ernaast was een café "De Gouden leeuw", destijds bewoond door Willy Vanantwerpen. Verderop staat de woning van Alberic Delafontaine, nu Eli Delameilleure. Verderop merkt men de brouwerij van Henri Bevernage. Achter de woningen rechts was de blekerij. Let op de mooie kastanjeboomen. Wat een rust, wat een kalmte.



Foto 6: De mooie kastanjeboomen zijn verdwenen. Elektriciteitspalen en -draden maken deel uit van het straatbeeld. De Astridlaan ligt rechts achter de huizen. De schutterstoren domineert het straatbeeld nog altijd.